



KUSTJÄGAREN

TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER Nr 59 (1/07)

MARS 2007

Vad händer med gamla regementet?
Läs om vad som sker ute på Rindö i våra gamla lokalteter

Se sidan 4

Inför utbildningsåret 2007

Information om kurser, anmälningsförfarande och ersättningar.

Se sidan 10



Vi har en ny båtpark på gång

sid 14



Årsmötena

sid 16

Kustjägare!

Välkommen till årsmötet den 17 mars!

Vi närmar oss det traditionella årsmötet för Sällskapet Kustjägarveteraner, som genomförts årligen sedan 1992, och Förbundsstämma för Förbundet Kustjägarna.

I år kommer vi att ha en maritim anknytning då skeppet Vieille Montagne, som ligger vid Söder Mälarstrand i Stockholm, blir platsen för de båda mötena

Läs mer om program på annan plats i tidningen eller på; www.kustjagareveteranerna.se alt. www.kustjagarna.se

Kom till årsmötet!

Förra årets årsmöte var välbesökt, ett 90-tal medlemmar hade slutit upp.

”Det händer alltid mycket kring Kustjägarna”, ett påstående som alltid är ett understatement. KJ utbildningsstyrka, Kustjägarmodellen, Fyrklövern och mycket annat. Jag vill därför uppmana alla medlemmar att komma till årsmötet och få information om allt som händer kring Kustjägarna och träffa kamrater. Har Du mer tid stannar Du givetvis på middagen och återupplever sann KJ anda.

Även i år har vi återigen en intressant gäst. Mellan årsmöten kommer Kommendören av 1:a graden Emil Svensson pensionerad 2000, hålla föredrag om u-båtsjakten i Karlskrona 1983 där han var chef för marinens analysgrupp.

Kustjägarna 50 år – jubileumsboken och webshopen

Om någon mot förmodan kunnat missa det vill jag ändå puffa för att boken som lanserades på jubileet finns nu till försäljning både till Kustjägare och övriga. Inför kommande vår- och sommarsäsong finns också många snygga och praktiska produkter i webshopen. Gå in på www.kjv.se och gör Din beställning.

Beställ ditt eget exemplar av Jubileumsboken



Detta är boken som berättar kustjägarnas historia sedd ur ögonen och minnet av dem som var med. 50 år av upplevelser och minnen bildar en mosaik som tillsammans berättar en resa genom tid och förändringar. Boken visar den stolthet de utbildade kustjägarna känner för sin del av traditionen och av att vara just kustjägare.

Beställ boken via www.kjv.se för endast 250 kr plus frakt

Visa att Du är kustjägare!

Visa att Du är Kustjägare! Samla ihop Dina kamrater och kom till årsmötet den 17 mars och ta del av aktiviteter och mycket intressant information om dagens Kustjägare.

Vi måste alla hjälpas åt att synas. Bär nålen/Neptunigaffeln till kavaj eller jacka, och uppmana Dina kamrater att bli medlemmar. Genom att vara synliga och tydliga kan vi både till Försvarsmakten och till allmänheten marknadsföra oss och de uppgifter vi kan klara av. Både som kamratförening och frivillig försvarsorganisation.

Väl mött på årsmötet!

ANDERS BLOMQVIST
ORDFÖRANDE



Foto: Ebbe Wahlund



KUSTJÄGAREN

OFFICIELLT ORGAN FÖR SÄLLSKAPET
KUSTJÄGARVETERANER, KJV.
PUBLICERAT MATERIAL ANGER KJVS
OFFICIELLA STÄNDPUNKT BARA NÄR DETTA UT-
TRYCKLIGEN FRAMGÅR AV TEXTEN.
REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT
REDIGERA I MANUS.

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:
CHRISTER CARLSSON, beduin@chello.se
REDAKTIONSGRUPP:
CHRISTER CARLSSON, HARALD HYNELL,
INGEMAR WEMMENHÖG
LAY-OUT/FOTO/ REDIGERING: ROBIN JÄHRL

POSTADRESS: KUSTJÄGAREN, KJV
KASTELLET, KASTELLHOLMEN
111 49 STOCKHOLM
TELEFON & FAX: 08 678 23 06
PG: 633 65 05-0, BG: 5336-2364
E-POST: kansliet@kjv.se
www.kjv.se

ADRESS FÖR ANNONSMATERIAL:
ROBIN JÄHRL
TOBAKSPINNARGATAN 10
117 36 STOCKHOLM
E-POST: robin@jahrl.se
TRYCKERI
DANAGÅRDS GRAFISKA, ÖDESHÖG
ISSN 1103 - 4696

Om att följa order

Överbefälhavaren poängterar att det gäller här och nu och att nationellt är lika med internationellt. Det vill säga Försvarsmakten ska inneha och kunna utveckla full effekt här och nu, inte om ett eller fem år. Utbildning av personal och anskaffning av materiel för förband som uppfyller krav på här och nu ska prioriteras. Att nationellt är lika med internationellt innebär att det ska inte finnas någon skillnad mellan förband och materiel som kan användas för nationell respektive internationell verksamhet. Amfibieförbanden och kustjägarna uppfyller dessa krav. Just nu är Internationella Amfibiestyrkan, IAS, under uppsättande vid Amf 1 på Berga. IAS är en delmängd av insatsförbandet Amfibiebataljonen och huvuddelen av materiel finns att plocka ur ladorna. Soldaterna till IAS:en har rekryterats till huvuddel ur den nyligen uttryckta värnpliktskullen 2005/2006 och officerrarna tjänstgör normalt vid Amf 1. En del ny materiel tillförs IAS, men då är det sådan

materiel som har anskaffats till den kommande utvecklingen av amfibiebataljonen. Exempel på sådan materiel är att IAS har stridsbåt 90HS istället för att amfibiebataljonen har mjuka båtar av typ strb 90H. Efterhand byggs flera strb 90H om till ver-

nell är lika med internationellt. Det vill säga, den amfibiebataljonen som finns utbildad och uppsatt kan direkt användas för nationell eller internationell verksamhet och den kan direkt utveckla effekt där den sätts in. Den tilläggsutbildning som sol-

kas för att läggas in som Sveriges bidrag till internationella styrkeregister. IAS:ens utbildningstid är ca tre månader och till den första juli denna sommar ska den vara klar, vilket den givetvis kommer att vara. Som slutövning kommer IAS:en att delta i den internationella storövningen Noble Mariner, som genomförs i södra Östersjön och avslutas med att en svenk-finsk amfibiestyrka är motståndare mot en engelsk royal marines styrka som ska gå iland på en strand i Polen. Vill man vara på plats och se en armada av utländska örlogsfartyg så skall man vara i Göteborg den 11 till 13 maj. Då löper cirka 40 fartyg in i hamnen för att fylla på förråden inför övningen Noble Mariner. Samtidigt går Göteborgsvarvet, dvs en halvmaraton, av stapeln och varför inte kombinera lite löpning med att studera örlogsfartyg. Hur som helst, det är skönt att tillhöra ett förband som följer order och gör det som överbefälhavaren säger till om.



Under övningen JMC 04 utgjorde holländska amfibiefartyget Rotterdam bas för svenska amfibiestyrkan.

Foto: Försvarsmakten

sionen 90HS. Således är amfibiesystemet ett exempel på en del av Försvarsmakten som uppfyller överbefälhavarens krav på här och nu och att natio-

daterna i IAS:en erhåller är till för att komplettera deras internationella förmåga och det avviker inte från övriga förband som sätts upp för att örönmär-

CHRISTER CARLSSON

Jubileumssponsring

Under vårt jubileumsår sponsrade dessa företag oss

JAKTAKADEMIN
GRYTHYTAN ÄLVESTORPS GÅRD

Älvestorps Gård, 712 95 Grythyttan
Tel. 0591 310 30, 070 666 33 43
Peter-Lorentz Johnsson, Kj 77

Vi tackar för all den hjälp detta har gett oss.

**SOLLENTUNA
BILDEMONTERING**

www.sollentunabildemontering.se
www.skrotabilen.nu
Tel: 08-594 77 290 • Peter Werner, Kj 95

www.backmaninfo.se

STORMFÅGELN AB
www.stormfagel.se

SAAB SYSTEMS
www.saabgroup.com



SAAB SYSTEMS IS A BUSINESS UNIT WITHIN THE SAAB GROUP AND A LEADING SUPPLIER OF CUSTOMIZED DECISION SUPERIORITY SYSTEMS

RUPERT™

www.rupertmarine.com • marcus@rupertmarine.com • Marcus Thiel, Kj 91



Grabbarna som tar det piano.

Foto: Ingemar Wemmenhög

Kjell Hjalmarsson och jag höll just på att avsluta en av våra återkommande promenader till Vaxholm och tillbaka då vi vid passage av Grenadjären – den gamla officersmässen – uppmärksammade att ytterdörren till densamma stod på vid gavel. I hallen stötte vi på en högst behörig person i form av Diana Eriksson som är förvaltare på Vasallen. Vi presenterade oss och i samma andetag bokade jag tid hos henne för att få denna artikel till stånd.

Kjell Hjalmarsson och jag höll just på att avsluta en av våra återkommande promenader till Vaxholm och tillbaka då vi vid passage av Grenadjären – den gamla officersmässen – uppmärksammade att ytterdörren till densamma stod på vid gavel. I hallen stötte vi på en högst

behörig person i form av Diana Eriksson som är förvaltare på Vasallen. Vi presenterade oss och i samma andetag bokade jag tid hos henne för att få denna artikel till stånd.

Några dagar senare skedde mötet - allt för att stilla min nyfikenhet liksom läsarens, i frågan om: "Vad sker egentligen på gamla KA1?" Det visar sig pågå mycket som inte syns för en utomstående betraktare. Tre viktiga projekt driver Vasallen. En kulturmiljöinventering pågår för att fastställa vad som kan betraktas som skyddsvärt inom området. Geotekniska undersökningar sker för att ge förutsättningar för nybyggnation. Energianalys pågår också för att fastställa på vilket sätt området



Foto: Ingemar Wemmenhög

Diana Eriksson – förvaltare på Vasallen Rindö.

samheten och vi tänker oss också ett konferenskoncept." På Vasallens hemsida (www.vasallen.se/vaxholm) hittar jag en lista över entreprenörer och bestämmer mig för att ta kontakt med några av dem för KJ räkning.

Vattenhallen

Den drivs av Johan Karlöf, Daniel Nilsson och Niklas Wallenholm. Johan och Daniel är båda reservofficerare och utbildade stridsbåtförare. Medan Niklas är leg naprapat. Vattenhallen hyrs i aktieföretagsform. Invigning vid återöppnandet skedde den 9 sept 2006 och kontraktet gäller till den 1 april 2007 med möjlighet till förlängning. Enl Vasallen är den årliga driftskostnaden för vattenhallen omkring 900.000 kr utan verksamhet, vilket man inte kan ta ut av hyresgästen. Den är öppen för allmänheten och det går att både köpa hel eller halvårs kort (1.100 kr resp 1.900 kr) eller betala per gång (50 kr för vuxna och 30 kr för barn och under 6 år gratis).

Måndagkvällar efter simskolan - mellan 19.30–21.30 - finns chans till motionssim med dämpad belysning och klassisk musik. Även gym finns det och Niklas står till tjänst som naprapat. Att få massage är också möjligt liksom kostrådgivning och personlig instruktör vid gymmet. Hallen nyttjas av ett flertal intressenter utöver allmänheten. Olika skolor, såsom Lillsveds folkhögskola och vissa skolor i Vaxholm jämte Vaxholms kanotklubb kommer frekvent. Turebergs simsällskap har

i framtiden skall energiförsörjas genom värme.

Diana betonar att Vasallen Rindö prioriterar verksamhet som kan dra hit arbetstillfällen. "Det är många företag som vill ha förrådsutrymmen, men inte flytta hit någon verksamhet i övrigt. Till dessa förfrågningar tackar vi artigt nej." säger Diana och fortsätter "Fremst vill vi ha verksamheter som gynnar området och omgivningen (Rindö/Vaxholm/Värmdö red anm.). Tex serviceverksamhet, kontorsverksamhet. Vi har för närvarande ett tiotal entreprenörer.

Vi ser i nästa steg en uppbyggnad av restaurangverk-



Populär plats lördag förmiddag.

Foto: Ingemar Wemmenhög



Simskola i vattenhallen.

Foto: Ingemar Wemmenhög

gjort förfrågan om tillgänglighet när deras egen hall skall byggas om. Just nu funderar man på att införa ett sommarkort och att bygga en trappa ner till gräsmattorna ovanför hamnen där man under varma sommarkor skall kunna relaxa i baden - baden följer. Vi uppmanar dig

som har möjlighet att hjälpa till och stödja en permanentning av denna verksamhet att göra ett besök och koppla av med lugna simtag – varför inte en måndagskväll till klassisk musik?

Hamnen

Daniel och Johan driver också

gästhamnen. Diana var tydlig med att man inte vill ha en permanent varvsverksamhet här. "Visserligen skulle vi kunna sälja hamnen till ett bra pris till

ett varv, men det blir en kortsiktig vinst. Hur intressant skulle resten av området då bli med surrande maskiner och kringgåkande truckar?" frågar sig Diana. Här erbjuds nu för båtentusiasterna en hamn med goda bilparkeringsmöjligheter och minst ett par hundra båtplatser. Här finns el och vatten, tillgång till tälttork för torkning av våta prylar och dusch för båtägarna. Kranar och slip och möjlighet att hyra båthuset för reparationer. Jag förutspår att denna hamn kommer att vara fullbelagd om några år (red anm). Dessutom finns - i det som var minörhamnen - tre företag med marin anknytning som kan stötta båtägare vid behov. Nämligen: Blue ocean yacht som säljer Beneteaubåtar. MR Support som sysslar med marinelektronik och Nord drivsystem som har tillverkning i Upplands Väsby har skaffat sig ett kontor här. Måne sker en överflyttning av verksamheten?

FOTSÄTTNING NÄSTA SIDA.

Håll dig uppdaterad
om vad som händer i Amfibiekåren

Läs TIFA

Tidskriften utges fyra gånger per år.



Tidskriften upplyser om vad som händer i Amfibiekåren ur ett både nationellt och internationellt perspektiv. I tidskriften finns fakta- och debattartiklar, men också historiska tillbakablickar och internationella utblickar.

Bli medlem i Amfibiekårsklubben för endast 150:-/år. Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på postgiro 55 50 14-0, ange namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och vpl-år eller annan relevant relation till Kustartilleriet och/eller Amfibiekåren.

Amfibiekårsklubben genomför också årsmöte och andra sammankomster som utannonseras i TIFA.

Tidskrift för Amfibiekåren – TIFA – är Amfibiekårens egen tidskrift
62:a årgången

Tidskriften hette tidigare Tidskrift för Kustartilleriet – TIKÅ.

Lansering i Sverige.

Strukturerad fastighetsinvestering
med skyddad investering och
garanterad avkastning.

Förväntat utfall: 30% årlig avkastning.

Bästa utfall: 50% avkastning inom 12 månader.

Sämsta utfall: återbetald investering + ränta, ca 4%.

Investeringsnivåer från ca 150 000 SEK.

FÖR BRA FÖR ATT VARA SANT?
KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER:

GLOBAL ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB
Jonas Sandberg KJ-93 js@gamma-invest.com
0701-800 500 www.gamma-invest.com





Foto: Ingemar Wemmenhög

Embryot till en cigarrfabrik.

Gamla matsalen

Nere i hamnområdet där gamla matsalen ligger - ombyggd för förrådsverksamhet åt amfibiebataljon - har två entreprenörer sitt tillhåll. Dels Berholts polyteknik som sysslar med hydraulik, mekanik, elteknik och värmepumpar dels företaget AB 2bac (utläses AB tobac). Det senare företaget är en främmande fågel i sammanhanget och ganska exotiskt. Här skall med tiden bli en fabrik som producerar handrullade cigarrer! Företaget är nystartat och drivs av Ulf Sundqvist och Mikael Sundström. Vilken idé! De huserar i det som är den bortre delen av matsalen, i det som tidigare var ett förråd för reservlivsmedel. KJ: "Hur har ni kommit på det här? Har ni varit på Cuba för att få inspiration?"

US: "Nej, i själva verket har vi blivit inspirerade av min yngre bror som i Finland har en etablerad cigarrtillverkning. Han stöder oss i vår etablering. För närvarande skapar vi kundkontakter med hans varor som underlag. Hans cigarrsortiment går under namnet Piano och vi kommer att börja licensverksamhet i Sverige med Pianos cigarrprodukter."

KJ: Hur håller ni näsan – rent ekonomiskt – över vattenytan. Ni har ju ett tag kvar till verksamheten genererar några pengar?" MS: "Vi jobbade tillsammans som anställda i en firma under 10 år. Den här verksamhetsidén växte fram successivt, nu var det dags att förverkliga den. Vi lever på det hyfsade avgångsvederlag vi fick då vi slutade, men räknar med att klara oss under ett år. Siktet är inställt

på produktion om ett år med minst en produkt ur Pianos sortiment." Med en "cigarrmuta" lämnar jag lokalen för att ta mig bort mot nedre verket.

KJ önskar 2bac lycka till i försöket att göra om Rindö till "Lilla Cuba". Ta't Piano grabbar!

Snickeriverkstaden i fortbacken
Urban Lisinski öppnar dörren till sin verkstad och hälsar mig välkommen. Vi känner varandra eftersom hans hustru och min hustru är lärare på Rindö skola.

KJ: "Hej Urban! Berätta vad du sysslar med!" blir min uppmaning. UL: "Mitt företag heter Dekorklippan AB. Tidigare hade jag verkstan i Stockholm, men tog chansen att förpassa mig hit eftersom jag bor på ön. Bara att slippa resa är ju rena inkomsten förutom närheten till hemmet. Här gör jag dekorer till allt möjligt såsom film och stillbildsreklam. Även för muséiutställningar m m. Ibland får jag omfattande beställningar och kan ha upp till 10 personer som projektanställda, men någon fast anställd personal har jag inte." KJ: "Hyr du hela området här nere?" UL: "Ja, men jag har inte användning för alla utrym-



Urban Lisinski i dekortagen.

Foto: Ingemar Wemmenhög

men så jag har hyrt ut en del i andra hand till Håkan Söderkvist." KJ: Tack ska du ha, jag tror jag kilar över till honom för en intervju!" Sagt och gjort. In genom dörren, där sitter Håkan med hörselkåpa och slipmaskin i handen. Ett fasligt väsen kommer från spånsugen. När han uppmärksammar min närvaro stänger han av. KJ: "Vad försigår här?" HS: "Jag håller på med en trälucka till en segelbåt." KJ: "Är du båtbyggare?" HS: "Jajamen! Egentligen utbildade jag mig först till lärare men sadlade

event. KJ: "Jag sitter i min bil bakom matsalen på Rindö. Här verkar heldött, var är ni?" R: Vi är i Hägersten och skall så vara till dess vi kommer över i slutet av februari. Då kommer vår huvudsakliga verksamhet vara att göra portionsförpackningar till försäljning genom ICA eller motsvarande organisation. Vi kommer också att öppna restaurang, inledningsvis för luncher."

Låter lovande. Inte utan att jag blir sugen på en matbit. Hemåt således efter en givande förmiddag.



Håkan Söderkvist i inredningstag.

Foto: Ingemar Wemmenhög

om och gick på Ingmarsö båtbyggarskola. Ett kort tag också på Skeppsholmen med Hernlund som mentor." Det visar sig att han jobbar ihop med en man som heter Jyrki Hämenoja men de har varsin firma och sysslar med träbåtsrenoveringar både på skrov och i inredningar. Håkan var med vid renoveringen av yachten Alba som sjönk för 30 år sedan men som nu åter rider på vågorna som charterkryssare. När den inte gör det ligger den vid Pampas marina.

Höjdpunkten

På telefon kommer jag i kontakt med Rindö hamn restaurang och

Varför inte?

Du kustjägare! Varför inte göra en tur ut hit i vår? Samla ihop några plutonkompisar, ring mig och vi syr ihop en liten rundvisning. Vad sägs om en historisk exposé parat med en rundvandring och okulärbesiktning av gamla övningsplatser som vi följer upp med bad i vattenhallen och avslutar med sen lunch på restaurant höjdpunkten? Fruar och fästmöer är naturligtvis också välkomna. Du kanske själv är entreprenör och vill se ifall lokalerna har det du behöver för din verksamhet? Eller bara kolla om du kan skaffa dig båtplats i hamnen? Du når mig (Ingemar Wemmenhög) på tel.: 08-541 36012/0731-805805 eller via e-post: vwrana@telia.com.

Nu bäste läsare lämnar jag dig för att bläddra vidare i vårt alster och avslutar med att hänvisa till Vasallens hemsida i början av artikeln, för den som är intresserad av mer info om den civila utvecklingen av vårt gamla regemente.

INGEMAR WEMMENHÖG

Paddlingsjubileum

Del II: Jubileum



Foto: Peter-Lorentz Johnsson

Vilken rysare! Vilken känsla! Landstigningen gick perfekt. Hundratals kustjägare myllrade in över stränderna och besatte snabbt alla vitala platser. Ett hav av gröna baskrar och gråa kalufser, snaggade idrottsmän med välpumpade armar, hård blick och gröna ryggsäckar. Kutryggiga veteraner med säckiga väskor och prestigelösa flin. Ett och annat tomteskägg. De sköljdes upp på stränderna i vågor, såsom spydda ur Neptuni outgrundliga innanmäte. Havsguden var där, alla stora män var där. Det blev den bästa dagen detta år, kanske på flera år.

Kvällen innan landsteg jag tillsammans med den man jag delat säng med på KA4 och KA1 1966, övlt Bo Sunnefeldt, efter vår andra distanspaddling Öregrund-Korsö. Det var nermörkt, vi var genomblöta efter ett vådligt nappatag med ett stormigt hav, och klev iland ganska mörbultade på vårt gamla tagg-

tråds-Hawaii. På kajerna jobbadet det hektiskt under lyktorna med kustjägarveteraner, årets beväringar och myndiga befäl i en salig blandning. Carlsson höll i trådarna. Tolv tusen bärs skulle kärras ut till de olika vätskekontrollerna och små fyrhjulingar pilade hit och dit i terrängen. Mitt i röran fixade Wiklander rum åt oss båda i barack, så tältet fick ligga packat. Vi rekade kanotgömma och drog in över ön.

Nattvilan satt bra, undrar hur länge Carlsson, Wiklander, Fryklöf m.fl, m.fl. höll på. De voro alla något rödögda dessa dagar! Så härligt i alla fall att se människor som bara har ett mål framför sig; att klara ut uppgiften. Och gissa om det klarades ut!

Morgonen kom, och intagandet av Korsö var ett faktum med första båtarna runt tiosnåret.

Massorna ringlade sig inåt ön och fördelades till baracker, för de som var äkta veteraner, och mer jägarmässig tältförläggning för de som inte var riktigt torra bakom öronen än. Välorganiserad utspisning exekverades på direkten nere i hamnen, det satt bra och underlättade kontakter-

na. Det är något visst med kantinerat käk! Med spänning iakttog jag olika figurer, sådär litet försynt på avstånd, och försökte föreställa mig vem som efter 40 års metamorfos erhållit denna kropp, detta ansikte. Det var väl samma åt andra hållet antar jag.

FOTSÄTTNING NÄSTA SIDA.

16 sept 2006 på BERGA. Jubileumsuppställning med glada möten, hyllningar, mingel och minnen. Möt gamla kustjägar kamrater samt de som ledde oss alla framåt med hela handen. Lyssna till visa ord och fin kustjägar musik. Se stridsbåt-90 i skummande piruetter samt applåderna för Martins guld.



EN SEVÄRD RULLE ATT PRYDA BOKHYLLAN MED BREDVID JUBILEUMSBOKEN

Priset är 180 kronor varav en tjuga per DVD går diekt till Kustjägarveteranerna.

För beställning Skriv till Mejl <bo@nellhag.net> eller med snigelpost till: Bildarkivet Fyra Årstider Fogelsta 640 25 Julita



Christer Carlsson i övervakande pose.



Gemytet sprider sig alltefter mat, dryck och trevligt sällskap gör sitt.

Grupperna hittade varandra, snacket kom igång.

Välsmakande smörjmedel

Två mustiga skapelser smorde upp kanalerna och gav liv åt gamla band. Den ena hette Korsö Ale och den andra Rindö Lager. Må de aldrig gå i graven! Två tusenfemhundra läppar kröktes begärligt om dessa läckerheter under två livgivande dygn, två tusenfemhundra mungipor log konstant i oavbruten njutning. Många slitsamma uppdrag har utgått från denna ö och det var väl ingen slump att Korsö Ale var den bittrare av de två. Rindö Lager med sin mjuka avrundning passade fint till kaserlivets behagligheter. Ni som inte var där – skylt er själva!

Vi knallade runt ön och betittade ett antal platser med upp-

ställd materiel som demonstrerades av årets inryckta soldater. Det var invecklade utrustningar med häpnadsväckande teknik, imponerande kvaliteter men hokus-pokus för många av de äldre. Men som väl var – jägarköket fanns där fortfarande! Förr i tiden var det enklare teknik som fyllde trosspackningen, men ryggarna blev inte mindre trötta. Detta förstod också de unga jägarna, som exempel på den sköna känsla av samhörighet som lägrade sig över Korsöstränderna.

Hur länge sedan var det...

Jag strosade runt, insöp både öl och frisk havsluft. Vad allt hade vi inte för oss ute på halsen för 40 år sedan! Eller 50 år, eller 30 eller 20 – olika för oss alla, men samma likafullt. Jag kom förbi

radarn och mötte två äldre gentleman i livligt samspråk, om lumparlivets mödor? Eller om mer närliggande ting? Sak samma, de såg ut att trivas. På högsta höjden vajade tallkronorna i hård vind och utsikten mot de öppna havsytorna var grann och inbjöd till reflexioner över livet som helhet och kustjägeriets framskjutna plats i tillvaron. Det var inte helt fel det här, att bli kustjägare, och att få del av denna fantastiska gemenskap.

I tältlägret stod jägare i större och mindre grupper och samspråkade över respektive årgångars bästa minnen. Yxkastning förstås, och en svensk flagga mitt i alltihop, med nep-tungaffeln som extraprydnad.



På strategiska platser började uppställningen av tomma ölpa-vor bli betydande, prydliga samlingar uppställda i kolonn om



Foto: Peter-Lorentz Johnsson

två eller fyra. Ordning och reda. Inte en enda trasig flaska såg jag! Heder åt detta.

Klockan femton var det samling. Massorna drog som hjordar av gnu över sandiga ytor, dammet steg och en allt tjockare orm av jägare ringlade sig i pilgrimsfärd upp mot den främsta av manliga symboler – Korsö Torn. Där högtidliggjordes vårt gemensamma 50-åriga minne med både tal och förmaningar. En av talarna nådde inte riktigt ut med sitt mumlande, varför plötsligt en stark röst ekade över församlingen: "TALA TILL OSS FRÅN TORNET!". Det var vikingar som samlats, och det var en kraftfull predikan som behövdes.

Båtuppvisning

Mätta på sanningar myllrade den grönhövdade massan västerut, förbi gamla underofficersmässen, och samlades på stranden i gassande sol. Christer Carlsson med trutförlängare agerade konferencier från klippan och den militära delen av jubileumsorganisationen genomförde här en bejublad förevisning. Kustjägeriets olika historiska skeden representerades av en rad farkoster och övningar. Det kändes gott att få inleda detta i en Klepper, symboliserande den första tiden, med lumparkompisen Sunnefeldt. Vi tog förstås i så det sprängde och surfade rätt friskt förbi en tusenhövdad skara. Litet jubel tyckte jag nog att jag hörde, och jag tänkte, att just detta personifierandet av den enskilde kustjägarens styrka måste vara det som tilltalar många. Alla häftiga



Alla bilder i reportaget utom inledningsbilden och Korsö torn är tagna av Ebbe Wahlund, eller med hans kamera.



utrustningar i alla ära, men den enskildes vilja och förmåga är ju främst det som förenar oss.

Inledningsvis på det fortsatta kom en rejäl krevad från skäret där allt skulle hända, och nu steg jublet som ett dån mot skyarna. Vi såg sedan den gamla fina 200-båten i sin kanske (?) sista landstigning, inte så våldsam, men omvälvd av rök och bomber och knatter med modiga, kraftiga och spänstiga jägare som strömmade iland i silhuett mot all rök. Härliga tider! Och därpå följde de moderna varianterna med olika 300-båtar och stridsbåten som alltid imponerar med sina häftiga svall. Attackdykarnas fällning tyckte jag var litet avslagen, dessvärre en longör dessutom när de aldrig kom iland. Men sånt händer.



Lägereldar spred värme

Under kvällen dukades upp fyra fantastiska menyer i olika tält, man vandrade runt och blev allt stinnare vartefter. Jägare vandrade eller stod, satt eller låg i grupper och enskilt, snackades, ölandes, skrattandes. Vart man gick fanns nya festplatser. Plutonsträffar under öltälten. Två jättebrasor flammade på stranden med ett eller annat hundratal jägare samlade och

spontana sånger och monologer som höjde stämningarna i omgångar. Det var en kanonfest! Och det var stilrent, positivt och trivsamt. Fantastisk upplevelse!



Morgonen efter gick exemplariskt disciplinerat. Det var frukost 06:00 i hamnen och båtarna avgick 07:00, med ringa fördröjning. En säger en tveksamt stabil jägare såg jag, som fick ledas ombord. Inresan till fosterlandet var nästan litet majestätisk med två stora chartrade färjor sida vid sida genom den morgongranna skärgården. Vi njöt av utsikten, som alltid därute.

Utställning och uppställning

På Berga firades Amfibiekårens dag med ett magnifikt program, utställningar och demonstrationer, båtuppvisning och tagande av brohuvud, massor med folk och härlig ärtsoppa. Där lullade man runt och morsade på Wicke, Martin Svensson, Stefan Furenius, Nils-Gunnar Olivenbaum, Torsten Dahlén - you name it! Stickan fanns där, och Robban gled in i ledurbrallor på sin hårdsmällande HD, litet runda-

re om magen samma gamla Robban. Det mest högtidliga var nog filmsalen där en fotoutställning presenterade samtliga årgångar på bild, i händelser och gruppfoton. I dunklet och tystnaden gick jag runt och begrundade de nollställda ansiktena hos alla dessa baskermän som passerat under femtio utbildningsomgångar. Oräkneliga språngmarscher, plutons anfall och förflyttningar. Månghundrade genomblöta nätter. Tusen sinom tusen älning medelst hasning.

Omkringring fyra, förlåt, sexton-nollnoll... ställdes hela gänget upp i öppen fyrkant, åldersfördelat med raka snygga kolonner på ena kanten och en alltmer

uppluckrad och ostyrig formation ju närmare 50-talet de olika grupperna tillhörde. Det plåtades och talades och utmärkelser fastnade på förtjänta kavajer: min gamle kompanichef Olivenbaum, skolchefen Furenius.

Även denna dag blev det fest. Upp med tälten, kockarna från Team Culinar brassade och det blev nya menyer att välja bland. Ett mer stillsamt gäng var det denna dag som satt utspridda i gräset i kvällningen, och snack-



et kanske litet mer framtidsinriktat. I mörkret kom i alla fall en ny brasa till, och den blev härlig. Ett jättebål med hundratal eldröda nyllen omkring, ölande och snackande långt in på sena natten. En jättelik kabeltrumma lades på brasan, en tall stacks symboliskt i hålet och när lågorna småningom svepte över hela härligheten kändes gemenskapen stark och "Du gamla du fria..." steg till slut spontant och kraftfullt upp med elden, mot stjärnorna. Det vart litet stäpöls där i den nordiska septembernatten. Skön känsla.

Själv smög jag omsider upp i skogen, till jägarbasen jag uppriktat, och kröp in i tältet till den bästa sömn jag haft på månader.

Tack alla ni som jobbat så hårt! Själv ställer jag mer än gärna upp för en repris, i någon form, årligen eller med intervall? Korsö borde bli den självklara samlingsplatsen med någon form av regelbundenhet i alla fall. En skaplig brasa, rejält käk, och en ny omgång från Ny-näshamns bryggeri, det borde räcka.



Nu stundar julen. Jag är förberedd. Smyger ner i källaren och gluttar på locket. Rindö Lager, Korsö Ale.



Utbildningsansvarige har ordet

Som ett resultat av 2006 års framgångsrika försöksverksamhet med frivillig vidareutbildning av Kustjägare (Se utvärdering Projekt Insatsstyrka), upprättar Förbundet Kustjägarna en Utbildningsstyrka (KJ-US).

Utbildningsstyrkan utgör en särskild del av Förbundet Kustjägarnas verksamhet och skall ha till uppgift att vidmakthålla eller höja militär

kompetens både hos hela enheter och enskilda Kustjägare. Verksamheten kommer att bedrivas i nära samarbete med Amfibiekåren och syftar

dels till att frivilligt öva Amfibiekårens internationella (IAS) och nationella insatsstyrkor under de tider de inte är aktiv tjänst.

Parallellt med den särskilda verksamheten finns givetvis en allmän del för den som vill bedriva verksamhet under mindre militära former, ex. distanspaddling.

Vissa organisatoriska förändringar kommer under året att genomföras för att Förbundet Kustjägarnas operativa lager bättre skall kunna möta de krav som både den särskilda och den allmänna delen av verksamheten ställer på oss.

Målsättning 2007

Förbundet Kustjägarnas mål är att tillsammans med Kustjägarkompaniet upprätta en Utbildningsstyrka i syfte att stödja Amf1 vid upprättandet av den internationella amfibiestyrkan (IAS). Förbundet skall också bedriva allmän militär utbildning i syfte att stötta Sällskapet Kustjägareveteraners traditionsbundna verksamhet

Detta skall göras genom:

- Att ta fram en utbildningsprocess för vidareutbildning av Kustjägarsoldater i väntan på nationella eller internationella uppdrag.
- Att grundutbilda KJ-US soldater tillsammans med Kustjägarkompaniet
- Att vidareutbilda grundutbil-

dade KJ-US soldater tillsammans med Kustjägarkompaniet

- Att upprätthålla kompetensnivån på grundutbildade IAS-soldater enligt beställning från C Amf1

MAGNUS ANDERSSON, C FKJ
MAGNUS.ANDERSSON
@KUSTJAGARNA.SE
TEL: 070-5260352

Utbildningssystem 2007

Förutsättningar

Årets kursutbud blir mer begränsat än förra året vilket beror på att tilldelningen av medel från Försvarsutbildarna nästan halverats. Detta innebär dock inte att kvalitén på kursverksamheten sjunker, snarare tvärtom eftersom vi nu har mer tid till förberedelser och planering inför varje kurs.

Allmän och särskild kursverksamhet

Kursverksamheten är på samma sätt som förra året uppdelad i en allmän och en särskild del vilka man har tillträde till beroende på om man sökt och antagits till Kustjägarnas Utbildningsstyrka (KJ-US) eller inte. Oavsett vilket så försöker vi att möta båda gruppernas

önskemål inom ramen för de ekonomiska och personella resurser som vi besitter under det aktuella året. Hittills har det fungerat bra men bra kan bli bättre och med av den enskilde Kustjägarens synpunkter och feedback kan vi utveckla verksamheten vidare.

Den allmänna delen av kursverksamheten presenteras en-

ligt nedan med den särskilda delen är i nuläget inte är planerad och fastställd. Klart är dock att KJ-US under våren kommer att bedriva utbildning i begränsad omfattning för att under hösten genomföra ett omfattande utbildningspaket i syfte att stödja Amf1 vid upprättandet av den Internationella Amfibiestyrkan (IAS).

Kurskatalog 2007 – Kurs Krav Maga

Krav Maga är ett israeliskt självförsvarssystem och tillika Försvarsmaktens officiellt antagna närmkampssystem. Förbundet Kustjägarna har tillsammans med Stockholm Krav Maga Center tagit fram en kurs specialsydd för våra medlemmar. Kursen har genomförts en gång tidigare och var mycket uppskattad av deltagarna.

Krav Maga karakteriseras av

att teknikerna skall vara lätta att lära sig och fungera i verkliga situationer. Det finns överhuvudtaget inget spektakulärt eller publikfriande inslag i detta mycket praktiska och handfasta system för självförsvar.

Två kurser planeras för året, en under våren och en under hösten. Platsen kan vara Stockholm eller annan plats beroen-

de på var intresset finns. Kursavgiften betalas av FKJ för deltagare som ej genomfört kursen tidigare, dock är gamla deltagare självklart välkomna men får då betala deltagandet själv. Kurserna är att betrakta som introduktionstillfällen för att den som blir biten sedan själv ska kunna fortsätta att träna Krav Maga. Målet är att deltagaren efter genomförd kurs ha tillagt

sig en grundläggande insikt och självförsvarstekniker i Krav Maga.

Anmälan göres via internet!

Vid frågor, kontakta Gabriel Donati på:
Gabriel_Donati@Hotmail.com
– eller 073-511 22 02.

Se även www.krav-maga.nu för ytterligare information



Kurskatalog 2007 – Kurs Nijmegenmarschen

Medlemmar ur FKJ har under de gångna åren varit nere i Holland under juli månad och genomfört Nijmegenmarschen á 16 mil. 2007 utgör inget undantag och nu är det dags att anmäla sig till marschträning och marschen i Holland.

För att förbereda deltagarna för marschen, som omfattar fyra marschdagar om vardera cirka fyra mil, så anordnar Förbundet Kustjägarna ett antal marschträningshelger under våren. Tidpunkterna för träningshelgerna är ännu inte fastställda utan det gör kurschefen tillsammans med er som avser delta.

Förra året genomförde vi det enligt följande och det kanske är en bra modell för året också:

Marschträning 1
Marschlängd 30 km

Marschträning 2
Roslagsmarschen, tre dagar med start fredag och målgång Söndag, marschlängd 20+40+25 km.

Marschträning 3
Bärsärkagången, 2x40 km genomfördes som obligatoriskt marschprov.

Marschträning 4
Vidmakthållande marschpass 40 km, genomfördes i Stockholms-

området i början av juli Nijmegenmarschen genomförs tredje veckan i juli varje år.

Utöver detta behöver man givetvis träna själv och då rekommenderas ett eget marschpass om minst 20 km innan första gemensamma träningstillfället, dvs. innan Marschträning 1, därefter två egna marschpass om minst 30 km innan Marschträning 2. Slutligen ett eget marschpass om minst 40 km inlagt på valfri tid i förhållande till Marschträning 3 och 4. Med den mängden träning är man väl förberedd för strapatserna på Hollands asfalterade vägar.

Det finns begränsat med platser i den svenska delegationen och det gäller att vara ute i tid för att få plats.

Marschträning är ett bra sätt att hålla sig i form på och desto roligare tillsammans med andra Kustjägare. Då är det bara att anmäla sig och se till att komma igång med träningen.

Anmälan göres via internet!
Vid frågor, kontakta Magnus Andersson på:
magnus.andersson@kustjagarna.se – eller 070-5260352

Kurskatalog 2007 – Kurs Distanspaddling

*L*ever du på gamla meriter? Visst man har legat som Kustjägare för kanske ett, två, tre eller trettio år sedan och man har gjort allehanda prov och tester för att få äran att titulera sig som KUSTJÄGARE. Men har du erhållit äran att få titulera dig som veteranpaddlare? Inte, då kanske det är dags att ordna det nu.

Så hur ligger det till. Paddlingsguden kallar de sina en gång per år. Han är hård och bestämd och vi ser det därför som en skyldighet att du och en paddlingskamrat anmäler er till Distanspaddling 2007.

Ni, Kustjägare, som redan utsatt er för en eller flera distanspaddlingar och klarat detta prov på vill vi givetvis ha med igen. Om ni anser att ni redan är klara med paddlan-

det tänk då på Christer Carlsson. Han har gjort 30 distanspaddlingar och han är självskrivnen i år igen. Jag tror att folk har slutat att fråga om han ska vara med eller ej, eller undrar snarare om någon någonsin har frågat honom.

Med oss har vi en G-båt som ser till att vi inte blir påkörda eller liknande, samt en stridsbåt 90 med en besättning av hängivna Kustjägare som är redo

att servera deltagarna med fantastiska middagar på soldränkta klippor med en oslagbar utsikt över vår skärgård. Med på fölgebåten har vi även en sjukvårdare som plåstrar om oss om så skulle behövas.

Kursplanen för alla de som önskar medverka i år är följande. Den förberedande träningspaddlingen är 8-9/4 och uttagningspaddlingarna 28-29/4, 12-13/5 samt 16-17/6.

Genomförandet av distanspaddlingen 2007 blir den 13-15/7. I år är all aktivitet förlagda till Amf 1, Berga, träning som uttagningspaddlingar och det är även härifrån vi startar och går i mål i juli. Resor, mat samt dag-

ersättning á 72:-/dag står FKJ för.

För att få delta i Distanspaddlingen 2007 måste du ha deltagit i minst två av de tre uttagningspaddlingarna.

Så alla ni Kustjägare, ställ in ert sikte på årets mål, dvs 2007 års veterandistanspaddling. Väl mött på Berga 8-9/4 för första träningspasset.

Anmälan göres via internet!
Vid frågor, kontakta Patrik Danielsson på:
patrik.danielsson@telia.com – eller 0708-19 00 36



Kurskatalogen uppdateras efter hand

Kurskatalogen är ett levande dokument, nya kurser tillkommer, datum för kurser fastställs eller ändras ibland, kurser utgår i värsta fall. Givetvis försöker vi så långt som möjligt göra en årsplanering som håller hela vägen, men rader av influenser gör att kurskatalogen förändras under året.

Uppdateringar publicerar vi i tidningen och på FKJ hemsidor. För att hålla dig a jour med vad som händer, titta in på FKJ hemsidor då och då, www.kustjagarna.se – det är det snabbaste sättet att hålla sig uppdaterad.

MAGNUS ANDERSSON, C FKJ
MAGNUS.ANDERSSON@KUSTJAGARNA.SE
TEL: 070-5260352

Kursadministration

Anmälningförfarande

Anmälningförfarandet till en kurs är numera helt elektroniskt. Via Internet loggar du in på Förbundet Kustjägarnas Kursmodul där du sedan väljer vilken kurs* du vill anmäla dig till. Användarnamn och lösenord hittar du på baksidan av tidningen Förvarsutbildaren som skickas hem i din brevlåda om du innehar giltigt medlemskap.

* Det särskilda kursutbudet kan bara sökas av soldater i KJ-US

Länken till Kursmodulen finner du i anslutning till kursinformationen som finns på nätet i Förbundets Utbildningskatalog för 2007 - www.forsvarsutbildarna.se/kustjagarna/kurskatalog2007

Observera att du som minst måste vara medlem i Förvarsutbildarna för att komma ifråga för kursverksamhet i Förbundet Kustjägarnas regi.



Kursadministratören informerar dig via e-post när du blivit antagen till kursen.

Ersättning

Dagpenning och Dagersättning

Kursdeltagare kommer att ersättas med dagpenning eller dagersättning. Dagpenningen motsvarar 90% av sjukpenningsgrundande inkomst (styrkt) delat med 365.

För studerande är dagpenning 130 kr. Dagersättning (=totalförsvarspliktigs dagersättning), uppgår för närvarande till 72kr/dag.

Resersättning

Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och utbildningsplatsen. Denna sker med bil, tåg eller buss (flyg kan vara aktuellt om det är

billigare än tåg/buss). Vid färd med egen bil fås resekostnadsersättning med 17 kr/mil, dock max vad 2. klass tågbiljett kostar.

OBS! Om biljett utfärdats, ersätts inte resa på annat sätt. Vid längre resa (>12 tim) får man måltidsersättning med 30 kronor.

Biljetter måste sparas och redovisas efter genomförd resa!

Information om villkor för utbetalningar finns på www.forsvarsutbildarna.se/kustjagarna/kurskatalog2007/ersattningvillkor

Utbetalning

Från och med 2007 sköts all administration kring utbetalning av Dag- och Resersättning via Internet. Detta för att effektivisera och snabba på utbetalningsprocessen som under 2006 fungerade dåligt. Efter genomförd kurs loggar kursdeltagaren in på Förbundet Kustjägarnas Reseräkningsmodul där han eller hon ansöker om ersättning via ett elektroniskt formulär.

Ett antal instanser (Kursadministratör, Utbildningsansvarig och Kassör) skall hantera ansökan innan utbetalning kan ske och det är därför möjligt att via Reseräkningsmodulen följa hur långt i processen ett ärende har kommit.

Användarnamn och lösenord hittar du på baksidan av tidningen Förvarsutbildaren som skickas hem i din brevlåda om du tecknat medlemskap.

Kustjägarnas Reseräkning Webb

Dag- och reseersättning (Kursdeltagare)

- Behandling ej påbörjad/Ansökan ej bifallen
- Ansökan under behandling
- Ersättning utbetald

Blanketten tillhör: Magnus Andersson

Lista registrerade ansökningar

Kurs	Ersättning (SEK)	Godkänd	Attesterad	Utbetald	Status
4207801001 Kurs Stridsteknik	170 kr	Nej	Nej	Nej	●

Länken till Reseräkningsmodulen finner du i anslutning till kursinformationen som finns på nätet i Förbundets Utbildningskatalog för 2007 - www.forsvarsutbildarna.se/kustjagarna/kurskatalog2007/reserakning

Utbildningsbevis

Efter genomförd kurs får deltagaren ett utbildningsbevis. Bevisen ligger lagrade i Förvarsutbildarnas medlemsdatabas i form av ett elektroniskt Utbildningskort. Samtliga deltagare som genomförde verksamhet i Förbundet Kustjägarnas regi under 2006 har fått utbildningskort.

Länken till Utbildningskortet finner du i anslutning till kursinformationen som finns på nätet i Förbundets Utbildningskatalog för 2007 – www.forsvarsutbildarna.se/kustjagarna/kurskatalog2007/utbildningskort

Användarnamn och lösenord hittar du på baksidan av tidningen Förvarsutbildaren som skickas hem i din brevlåda om du tecknat medlemskap.



PLIS	Kursnamn	Kursplats	Datum	Typ	Närvaro
C07332	Fältövning	Amf 1, Berga	2006-08-04	Komputbildning, Central	46
C04301	Strid - amfibieförb	Amf 1, Berga	2006-02-17	Komputbildning, Central	45
C04301	Strid - amfibieförb	Amf 1, Berga	2006-05-05	Komputbildning, Central	128
C04301	Strid - amfibieförb	Amf 1, Berga	2006-06-02	Komputbildning, Central	48
C09311	Förvarsupplysn.	Amf 1, Berga	2006-01-27	Komputbildning, Central	6

Utvärdering Projekt Insatsstyrka

Under 2006 genomfördes "Projekt Insatsstyrka" i syfte att undersöka om det inom ramen för Kustjägerverksamheten var möjligt att med frivilliga resurser sätta upp en insatsstyrka. En återblick mot den målsättning som projektet hade pekar på att stora delar av tankegångarna med frivillighet är "rätt" och att vi uppfyllde flera av de uppsatta målen med projektet.

Uppföljning

Sammantaget lyckades projektet sätta upp en utbildningsorganisation, integrera utbildningsor-

ganisationen med Kustjägerkompaniet, organisera och utbilda frivilliga kustjägarpatruller samt kontraktera ett 20

tal soldater till Förvarsmaktens Insatsorganisation, t.ex. Nordic Battle Group, Yrkesofficer, Internationella Amfibiestyrkan (IAS) osv.

Att sätta upp en Insatsstyrka visade sig dock svårt av såväl praktiska som politiska skäl varför Förbundet Kustjägarna inför 2007 ändrar den övergripande målsättningen. Ny målsättning blir att sätta upp en utbildningsorganisation som skall stödja Amf1 vid upprättandet av den Internationella Amfibiestyrkan (IAS).

"Projekt Insatsstyrka" är avslutat men utvecklingen av "frivilligtanken" och Kustjägerverksamheten lever vidare utifrån den plattform som skapades i projektet tillsammans med Kustjägarkompaniet under 2006.

Magnus Andersson, C FKJ
magnus.andersson@kustjagarna.se
 Tel: 070-5260352



Foto: Peter-Lorentz Johnsson

Ny båtspark



Foto: Försvarmakten

Amfibiebataljonen med ingående kustjägarkompanier är under omstöpning. Dagens amfibiebataljon har modellår 95, dvs det målsättningsdokument som förbandet är uppsatt, organiserat och utbildat enligt är fastställt 1995. Målsättningen uppdaterades 2001 enligt ett ändringsdokument. Förbandet är således spantat för att klara av den hotbild som förelåg runt 1995. Inget underligt med det, att ändra och omstrukturera förband med personal och materiel tar lång tid.

Förbandstypen Amfbat 95 är inget omodernt förband ens i dagens hotbilder och möjliga scenarion, men studier och försök ger vid handen att förbandet behöver omstruktureras, moderniseras mm för att anpassas efter en framtida hotbild och verksamhet. Arbetsnamnet på den uppdaterade eller moderniserade förbandstypen är amfibiebataljon 2010 och är planerad att utbildas och sättas upp från år 2010. I samband med detta kommer t ex kustjägarkompaniet som är planerat att ingå i amfbat 2010 få andra uppgifter i förhållande till dagens kustjägarkompanier som ingår i amfbat 95, kustjägarna tillsammans med attackdykarna blir spanings- och underrättelseenheter i den nya förbandstypen. Kj-

komp 90 som kompanierna benämns i amfbat 95 ersätts av kj-komp 2010 i amfbat 2010. Hoppas att läsaren hänger med i svängarna.

Arbetshästar

Stridsbåt 90, strb 90H (vi militärer älskar förkortningar), är huvudbåtstypen i amfbat 95 och kommer också så att vara i amfbat 2010, bara det att strb 90H byggs om till strb 90HS, där S:et står för skyddad. Strb 90H uppdateras med nya motorer, nya eller renoverade vattenjetaggregat, och kompositskyddsmaterial hängs på. Strb 90HS kommer således att motstå verkan från vissa vapen på olika avstånd. H står förresten för halvpluton om någon undrar. Utöver strb 90H ingår också lätta tross-

båtar, 1 trb, och gruppbåtar, g-båt, i amfbat 95. Hälften av befintliga 1 trb:ar har redan moderniserats med skydd för att passa in i kommande amfbat 2010 och resten kommer förhoppningsvis att uppgraderas under tiden fram till 2010. G-båten kommer också att behöva moderniseras eller att ersättas med någonting nytt och studier och prototypverksamhet avseende detta har genomförts respektive kommer att ske i relativ närtid.

Nyheter

Utöver dessa båttyper som nämns ovan kommer också ett antal nya båttyper att införas i amfbat 2010 och av dessa är tre

högst aktuella just nu. Förbandet kommer att behöva bättre eget tungt understöd, dvs granatkastare, än dagens förbandstyp. För att råda bot på detta så kommer stridsbåt 2010 skyddad granatkastarversion att införas, den enkla förkortningen blir strb 2010S GRK. En prototyp kommer att beställas under våren 2007. För att öka amfbat 2010:s transportförmåga av soldater och underhåll kommer svävare att införas och den första av dessa gör just nu provturer och försök för att tillsammans med en liten serie under sommaren införas i Försvarmakten. Svävarna byggs i England. Den tredje förändringen i amfbat 2010:s båtspark är behovet och införan-



Skiss: FMV



Storleksjämförelse mellan Strb 90H (nederst), ledningsbåt 45X (mitten) och den nya Strb 2010S GRK (överst). Skiss: FMV

det av dykgruppbat, dgb, som är till för att öka attackdykarnas aktionsradie. En första prototyp prövas just nu på Amf 1 i samverkan med det företag som har byggt exemplaret. Dgb är något helt i båt väg, ett mellanting mellan båt och liten ubåt. Till år 2010 skall dessa nya båttyper vara prövade och utvärderade så att de antingen är anskaffade eller att de kan serielevereras under tiden som amfbat 2010 utbildas och sätts upp.

ally be used as a carrier for seaborne mortar systems. It is designed for the Swedish national defence as well as participation in FN-missions worldwide. CB 2010 M will be fitted with armour, protecting the eight soldier crew against small calibre fire arms and fragments. The interior and the crew are also protected from NBC agents. The vessel is furnished with a remotely operated stabilized weapon and sensor station (electro-optical sight/.50 calibre MG) and will also be prepa-



Den nya svävaren är en mycket flexibel plattform och kan användas för olika lastfall. Här lyfts en 20 fot standardcontainer i. Foto: Försvarmakten

FMV:s hemsidor

En liten närmare beskrivning av de tre nyheterna är på sin plats och jag börjar med strb 2010S GRK. På Försvarets Materielverks, FMV, hemsida, www.fmv.se, kan man läsa följande om båten.

"CB 2010 M is a complementary to existing combat boats within the amphibious battalion and will initi-

red for a detection, warning and counter measure system.

Preliminary main particulars:

LOA	24.1 m
LWL	20.7 m
Beam	5.24 m
Draught	1.17 m
	(fully loaded)
Displacement	56 tons
	(fully loaded)

Speed	37 knots
	(fully loaded)
Propulsion system	2 x high speed diesel engine/water jet
Installed power	2.65 MW
	(approx)

Texten är på engelska då EU-regler avseende upphandlingar säger så. Båten är således mycket större båt än dagens strb 90H. Båtens huvuduppgift är att vara understödsplattform genom att den kommer att bära ett torn med två stycken 12 cm granatkastare monterat för om styrhyttsarrangemanget. Jämför med strb 90H som väger ca 16 ton, strb 90HS väger ca 20 ton, alltså är strb 2010S GRK en riktig best i amfibiesammanhang.

Internationell anpassning

Avseende den nya svävaren säger FMV:s hemsidor följande: "FMV har lagt beställning av svävare på det engelska företaget Griffon Hovercraft. Svävarna är avsedda för person- och materieltransporter, oberoende av vattendjup och isförhållanden. Svävarna är anpassade för internationella insatser med bland annat luftkonditionering, splitterskydd samt NBC-skydd i likhet med Amfibiebataljonens övriga Stridsbåtar och Trossbåtar."

"Data på Svävarna

Längd över allt	22,5 m
Största bredd	11 m
Marschfart lastad	ca 35 knop
Maxfart	ca 42+ knop
Effekt	2 x 1000 Hk"

"Svävarna har en lastförmåga på cirka 11 ton och kan nyttjas flexibelt mellan att transportera 50 personer, fordon och containrar. Svävarna kommer att levereras mellan oktober 2006 och mars 2007."

DGB

Om den tredje nyheten, dykgruppbat, dgb, säger FMV:s hemsidor följande:



Foto och tillverkare: DCE AB i Vaxholm

"Dykgruppbat (DGB) kan transportera sex attackdykare och deras utrustning på och under vattenytan. Attackdykarna ingår i amfibiebataljonens spaningsförband som främst används för framskjuten spaning. Farkosten ger förbandet en större kapacitet vad avser räckvidd, utrustning och uthållighet. På ytan fungerar DGB som en snabb RIB och drivs med dieselmotor och vattenjetaggregat. Med samma drivlina kan dess signatur reduceras genom att den körs i ett mellanläge och endast en mindre del av formskrovet syns. Detta mellanläge intas genom att huvuddelen av farkosten vattenfylls. I undervattensläge kan DGB köras helt dolt med hjälp av fyra eldrivna trustar. Ett stort förråd av tryckluft ger luft till ventiler, ballasttankar samt till luftsystem för dykarnas andningsluft. Dykarna har även sin ordinarie syrgasutrustning som används när dykarna lämnar farkosten på havsbotten. DGB är cirka 10 meter lång, väger ungefär fyra ton och har en fart i ytläge på över 30 knop."

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa tre beskrivna båttyper tillför utökad kapacitet och förmåga till en redan bra förbandstyp. Den uppgraderade och moderniserade amfibiebataljonen, amfbat 2010, blir ett än vassare förband än amfbat 95. Det blir intressant och givande att vara kustjägare och amfibiesoldat även i morgon.

CHRISTER CARLSSON
HUVUDMAN AMFIBIE VID FÖRSVARSMAKTENS HÖGKVARTER



Foto: Försvarmakten

Jungfruturen i England under hösten 2006.

Kustjägarveteranerna – Årsberättelse för 2006

Styrelsen:

Under året har styrelsen bestått av Ordförande Anders Blomqvist, Johan Fant, Ola Åhman, Christer Carlsson, Lennart Wiklander, Magnus Andersson och Wictor Phalén. Suppleanter har Börje Svensson, Göran Hagberg och Marcus Thiel varit samt adjungerad Viktor Hakeberg. Adjungerad representant från Amf1, C KJ Komp Mj Per Linder. Senior Advisor Bengt-Arne Johansson.

Styrelsen har under år 2006 sammanträtt 6 gånger.

Årsmöte:

Årsmötet genomfördes den 25 mars på Berns Salonger i Stockholm. Ett 90-tal medlemmar deltog. Ordförande Anders Blomqvist agerade också ordförande för mötet. KJV's Förtjänsttecken utdelades i guld till Wictor Phalén samt i brons till Peter Ågren och Ola Åhman. Diplom utdelades till förtjänta veterandistanspaddlare. Under mötet höll Generallöjtnant Jan Johnson mycket uppskattat föredrag om Försvarsmaktens internationella verksamhet.

Efter KJV's årsmöte vidtog förbundsstämma i Förbundet Kustjägarna varefter middag intogs.

Verksamheten i KJV har under året har givetvis fokuserat på årets höjdpunkt 50-års jubileet samt även fortsatt bygga på de huvudmål som styrelsen antog 2003, mer om det nedan.

50-års jubileet

15-16 september samlades över 1.200 Kustjägare i alla åldrar på Korsö och Amf1 för att tillsammans manifesteras och fira Kustjägarnas första 50 år. Jubileet blev en succé och ett bevis för att vi Kustjägare kommer när det kallar.

Inför jubileet och under året har styrelsen fortsatt fokusera på tre huvudområden, Tillväxt, Synlighet och Aktiviteter.

Tillväxt:

En stor ökning av medlemsantalet:

Medlemsantalet var den 31/12 2005, 854 medlemmar. Vilket var en stor besvikelse och en minskning från året innan.

Ett omfattande informations och rekryteringsinitiativ genomfördes 2006. Genom alla insatser har vi mycket glädjande lyckat öka medlemsantalet till 1.356 medlemmar efter 2006. Detta är den högsta medlems-siffran någonsin och trenden är fortsättningsvis mycket positiv.

Synlighet:

Den välbesökta hemsidan har givit möjlighet att komplettera tidningen "Kustjägaren" med snabbare information. Utifrån Fyrklövern har vidare portalplatsen Kustjägarna lanserats.

I samband med 50-års jubileet lyckades vi få mycket positiv mediabevakning och PR.

Vår tidning "Kustjägaren", en av våra viktigaste grundstenar, har fortsättningsvis varit mycket uppskattad både inom och utanför KJV.

Aktiviteter:

Förutom 50-års jubileet den 15 september på Kustjägardagen har flera aktiviteter genomförts.

Veterandistanspaddling genomförs sedan tre år som en utbildningsaktivitet inom FKJ.

Nijmegenmarschen; Kustjägarveteranerna representerades även vid årets marsch i Holland.

Vitsgarn har under året utnyttjats av familjer samt plutoner för återträffar

Julbord – kombinerat med styrelsemöte – genomfördes den 12 december på Piperska Muren i Stockholm. I december genomfördes, på Berns, ett mycket uppskattat samkväm tillsammans med inläggande kurs från KJ komp.

Kansli:

Kanslifunktionen har under året fungerat väl under ledning av Anders Fryklöf.

Årets resultat:

Redovisas på sidorna tidigare. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.



KALLELSE

TILL ÅRSMÖTE FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER

Härmed kallas medlemmarna i Sällskapet Kustjägarveteraner ("KJV") till årsmöte.

Tid: 17 mars 2007 kl. 16.00.
Plats: Vielle Montagne, Stockholm.

Anmälan

Föranmälan till årsmötet behövs ej.

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande samt fastställelse av dagordning.
2. Val av ordförande och sekreterare.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
6. Föredragning av revisionsberättelsen.
7. Fastställelse av resultat- och balansräkning jämte beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om ändring av stadgarna.
10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och funktionärer.
11. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av revisor och revisorssuppleant.

13. Val av valberedning.
14. Fastställelse av årsavgift.
15. Motioner.
16. Övriga frågor.
17. Utdelning av förtjänsttecken.
18. Mötets avslutande samt diplomutdelning till 2006 års veterandistanspaddlare.

Stadgeändring (p. 9 på dagordningen)

Vid förra årsmötet föreslog styrelsen ändring av stadgarna i syfte att möjliggöra samma styrelsesammansättning i KJV som i Förbundet Kustjägarna. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. Stadgeändring förutsätter beslut av två på varandra följande årsmöten varför styrelsen nu fullföljer förra årets förslag. Beslutet har lagts innan styrelseval på dagordningen för att möjliggöra omedelbar verkställighet förutsatt att årsmötet godtar förslaget.

Förbundet Kustjägarna – Årsberättelse för 2006

Ledning

Förbundsordförande är Bengt-Arne Johansson och vice Förbundsordförande Wictor Phalén

Förbundsstyrelsen

har under året bestått av ordförande Anders Blomqvist, ledamöterna Johan Fant, Ola Åhman, Lennart Wiklander, Christer Carlsson, Magnus Andersson, Wictor Phalén., Börje Svensson, Marcus Thiel, Niklas Kjellström-Matseke och Göran Hagberg. Adjungerad har även Viktor Hakeberg varit.

Adjungerad representant från Amfibiebataljonen vid Amf 1 har C Kjkomp, mj Per Linder varit.

Styrelsen har under år 2006 sammanträtt 6 gånger.

Förbundets tredje verksamhetsår

Förbundet Kustjägarna har nu genomfört det tredje hela verksamhetsåret och fortsätter en mycket positiv utveckling. Huvudfokus, utöver den normala utbildningsverksamheten, har

varit att genomföra "Projekt Insatsstyrka", i syfte att stödja Kustjägarcompaniet till att nå en TÄTPOSITION inom sitt område.

Styrelsen har under året fortsatt att fokusera på tre huvudområden, Tillväxt, Synlighet och Aktiviteter.

Tillväxt:

Medlemsantalet fortsatte att växa från 1.060 medlemmar 2005 till 1.443 medlemmar efter 2006. Detta är den högsta medlemssiffran någonsin och trenden är fortsättningsvis mycket positiv.

Rekryteringen – genom ett intensivt arbete har information om Förbundets verksamhet framför allt fokuserats på yngre årskullar Kustjägare.

Synlighet:

Hemsidan – har fungerat som ett framgångsrikt informationsmedia kring verksamheten. Framförallt kring kurs- och aktivitetsinformation.

Aktiv information – har fortsatt riktas till Försvarsmakten

och andra intressenter om vad Förbundet Kustjägarna är, kan utträtta och delta i.

Aktiviteter:

Kursverksamheten 2006 var både omfattande och framgångsrik. 36 kurser genomfördes där 73 deltagare tillsammans omsatte c:a 2200 utbildningsdagar. Av de 73 deltagarna tecknade ett 20 tal soldater kontrakt med Försvarsmakten, t.ex. med den Internationella Amfibiestyrkan (IAS) - Ett kvitto på att vår verksamhet fyller en viktig funktion i ett större sammanhang.

Kustjägarmedaljen – Förbundet Kustjägarna instiftade på Kustjägardagen, den 15 september 2003 förtjänsttecknet Kustjägarmedaljen. Kustjägarmedaljen utdelades 2006 i samband med förbundsstämman till Anders Blomqvist, Anders From, Magnus Andersson, Wictor Phalén, Ingemar Wemmenhög, Lennart Wiklander, Ola Åhman, Dick Viio, PH Magnusson och Peter Gröndahl. I samband med 50 års jubileet utdela-

des medalj till B-A Johansson, Ken Angelin, Jonas Olsson, Per Linder, Tore Andersson och Håkan Syrén. för betydelsefulla insatser för Kustjägarernas syfte.

Tidningen Kustjägaren – Förbundet Kustjägarna har i tidningen Kustjägaren genom överenskommelse möjliggjort ianspråktagande av två sidor för information till medlemmarna om aktiviteter och försvarsupplysning till andra intressenter.

Årets resultat – har redovisats till Försvarsutbildarna och redovisas för medlemmarna i samband med förbundsstämman 2006.



KALLELSE

TILL ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA MED FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA

I enlighet med tidigare gjord kallelse (Kustjägararen nr 58) kallas till ordinarie förbundsstämma med förbundet Kustjägarna.

Anmälan

Föranmälan till årsmötet behövs ej.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande av Förbundsstyrelsens ordförande Anders Blomqvist samt val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om stämman blivit behörigen kallad.
4. Fråga om stämman är beslutsmässig.
5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
9. Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i förbundet.
10. Fastställande av summarisk inkomst- och utgiftsstat för förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår.
11. Fastställande av avgift till förbundet för nästa verksamhetsår.
12. Uddaårsval av funktionärer för tiden intill ordinarie förbundsstämma näst efter nästkommande ordinarie förbundsstämma
13. Inga jämnårsval
14. Val av verkställande utskott
15. Eventuella kompletteringsval.
16. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
17. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till riksstämman enligt bestämmelser i CFB grundstadgar.
18. Övriga frågor
19. Utdelning av Kustjägarmedaljen.

BOKSLUT FÖR KJV RÄKENSKÅPSÅRET - 1 JAN 2006 — 31 DEC 2006

BALANSRÄKNING

	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Tillgångar							
Lager	105 840	0	0	0	0	0	9 592
Summa varulager	105 840	0	0	0	0	0	9 592
Kassa	0	0	0	0	0	0	0
Postgiro	67 272	28 379	126 825	143 209	164 716	191 002	150 442
Bank	59 858	41 811	77 544	173 281	226 508	159 661	155 719
Summa likvida medel	127 130	70 190	204 370	316 490	391 224	350 663	306 161
Kundfordringar	83 805	800	4 175	2 355	7 675	10 350	22 100
Övriga fordringar	0	0	0	0	0	0	0
Fordran KJF	0	8 750	2 310	0	831	5 300	5 300
Fodran FKJ, egna medel	-86						
Avräkn. Förbundet	0	19 805	12 001	26 669			
Förutbet kostn/Uppl intäkter	8 850	21 102	52 799	17 328	35 982	53 018	35 275
Summa fordringar	92 570	50 456	71 285	46 352	44 488	68 668	62 675
Totalt summa tillgångar	325 540	120 646	275 654	362 842	435 712	419 331	378 428

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder

Leverantörsskulder	148 916	57 443	42 628	63 900	49 106	24 397	52 716
Övriga skulder	0	0	663	3 845	2 625	0	135
Summa leverantörsskulder	148 916	57 443	43 291	67 745	51 731	24 397	52 851
Runstenen	-	0	0		23 990		
Fond "Bobbys minne"	50 000						
Uppl kostn/Förutbet intäkter	2 251	4 794	6 302	18 322	27 284	51 197	32 775
Förskott medlemsavgifter	71 400	10 200	137 700	165 300	174 000	175 200	144 700
Summa interimsskulder	123 651	14 994	144 002	183 622	225 274	226 397	177 475
Totalt summa skulder	272 567	72 437	187 293	251 367	277 005	250 794	230 326

Fonderade kostnadsersättningar

Balanserat resultat	48 209	88 361	111 474	121 970	168 537	148 102	154 438
Årets resultat	4 764	-40 152	-23 113	-10 495	-46 568	20 435	-6 336
Summa eget kapital	52 973	48 209	88 361	111 475	158 707	168 537	148 102
Summa skulder och eget kap	325 540	120 646	275 654	362 842	435 712	419 331	378 428

Kommentar till bokslutet 2006

Årets resultat uppgår till 4763 kr

Budgeten för 2006 visade ett negativt resultat på 4000 kr.

Liksom 2005 var det budgeterade medlemsantalet runt 1000 st, totalt betalade 1318 st medlemsavgiften under året som gått vilket naturligtvis är ett mycket positivt resultat.

Kostnaderna för 2006 uppgick till 503.763 kr, där de största kostnaderna har varit produktion och utgivning av tidningen.

I bokslutet för jubileet visas ett negativt resultat men vid försäljning av det uppkomna lagret kommer resultatet bli positivt.

Annonsförsäljningen och försäljningen av varor i webshopen har ökat under 2006 vilket kan ses som en positiv effekt av 50-årsjubileet, vi får hoppas att fler fortsätter att köpa Kustjäger-relaterade varor.

Förhoppningsvis fortsätter 2007 i samma spår som 2006 avslutades.

VIKTOR HAKEBERG



BALANSRÄKNING

	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Intäkter							
Medlemsavgifter	395 400	252 900	313 800	302 100	298 200	310 500	294 300
Försäljningsintäkter	6 146	600	1 275	2 125	375	985	5 486
Övriga intäkter	1 141	26 921	1 651	19 269	15 185	16 169	8 650
Summa intäkter	402 687	280 421	316 726	323 494	313 760	327 654	308 436
Kostnader							
MATRIKELN							
Annonsintäkter, matrikeln	0	0	0	0	21 000	0	0
Layout	0	0	0	0	-20 000	0	0
Tekn prod	0	0	0	0	-24 244	0	0
Distribution & porto	0	0	0	0	-7 267	0	0
Annonsarvode	0	0	0	0	-6 300	0	0
Netto matrikeln	0	0	0	0	-36 811	0	0
TIDNINGEN							
Annonsintäkter, tidningen	44 100	18 087	21 913	15 900	26 825	27 610	40 760
Layout	-131 200	-121 440	-124 800	-100 800	-92 800	-81 000	-87 487
Tekn prod	-106 490	-76 595	-91 400	-66 275	-61 779	-57 540	-89 441
Distribution & porto	-47 853	-18 168	-22 517	-18 563	-28 615	-32 501	-28 699
Annonsarvode	0	0	0	-3 534	-8 048	-7 065	0
Övriga tidningskostnader	-5 650	-6 250	-6 492	-8 855	0	-2 647	0
Netto tidningen	-247 093	-204 366	-223 297	-182 127	-164 417	-153 143	-164 867
JUBILEUMSBOK							
Försäljningsintäkter	227 430						
Layout	-100 000						
Teknisk produktion	-116 000						
Distribution	-41 079						
Netto jubileumsbok	-29 649						
50-ÅRSJUBILEUM							
Intäkter	724 464						
Transport	-235 585						
Öl	-249 095						
Mat	-208 460						
Tält	-71 175						
Utskick mm	-21 163						
Netto jubileet	-61 014						
KANSLIET							
Lokalhyra	-4 000	-4 000	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kontorsmaterial	-2 560	-10 330	-5 674	-337	-2 487	-7 826	-312
Porto	-48 607	-15 272	-9 358	-2 710	-7 759	-9 791	-14 257
Telefon, fax,internet	-2 258	-3 435	-3 272	-10 864	-2 532	-7 750	-3 201
Personal	0	0	-81 384	-92 869	-73 155	-62 856	-60 542
Uthyrning administrativa tjänster	0	0	37 562	15 890			
Dataprogram/Årsavtal mm	-5 476	-7 549	-8 580	-9 633			
Konsultarvode	-34 125	-28 125	-4 576				
Summa kanslikostnader	-97 025	-68 710	-77 282	-104 523	-89 932	-92 223	-82 311
ÖVRIGA KOSTNADER							
Årsmötet	-7 525	-6 576	-2 503	-4 628	-17 515	-640	-2 125
Prylar/Medlemskort/Medlemsfolder	-23 039	-13 012	-4 551	-39 022	-33 828	-29 677	-29 628
Aktiviteter	-28 292	-18 972	-20 900	-17 760	-12 848	-12 789	-17 678
Övriga kostnader (Försäkring mm)	-10 126	-8 936	-11 307	-3 757	-4 977	-18 747	-16 363
Runsten	0	0	0	-18 910			
Nedskrivn fordran/Kundförlust	0	0	0	0	0	0	-1 800
Summa övriga kostnader	-67 982	-47 496	-39 261	-84 077	-69 168	-61 853	-67 594
Förändring fonder	0			36 738			
Lagerökning	105 840						
Årets resultat	4 763	-40 152	-23 113	-10 495	-46 568	20 435	-6 336



Kustjägare på resa med SMB

Det var för andra året i rad som jag beslöt mig för att delta. Resan riktade sig till medlemmarna i bokklubben redan under sensommaren och var synnerligen prisvärd (c:a 950.-) då både 2-bäddshytt, buffé och frukost jämte 8 föredrag ingick.

Det är svårt att undvika reklam för SMB (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek) när man vill berätta om en givande resa på Ålands hav med duktiga föreläsare stöttade av en liten mässingsorkester och ledd av bl a en sådan "rese"(ledare) som Öv 1 Einar Lyth. Redan i avresehalLEN strödde den lilla mässingsorkestern sina gyllene tonpärlor över oss 400 deltagare. Stämningen blev inte lägre av att vi i stort sett omedelbart vid embar- keringen kunde ta oss till en väntande buffé och vid ett fortsatt lyssnande till mässingsorkestern intaga öl, vin och/eller snaps. Den enda punkten på dagordningen denna torsdag-

kväll - den 2/11 - var förhållningsorder inför morgondagen och en presentation av föredragshållarna. Ämnesområdet var förstäss militärhistoria med tidsmässigt stor spännvidd. Där fanns således något att glädjas åt för alla eller vad sägs om att få höra Jan-Öjvind Swahn berätta om Ronneby blodbad eller höra Jan-Gunnar Isberg redogöra för moderna FN-operationer i östra Kongo mot olika krigsherrar.

Tore Forsberg var en frisk fläkt i sammanhanget. Han berättade om spioner och kontrapioner ur en självupplevd synvinkel. Han har ju dessutom skrivit en bok tillsammans med en fd KGB-överste. Åsa Karls-



Lasse Wiklund och Hans-Jochen Seifert under lunchdiskussion.

son berättade initierat om adelsätter som genom krigen under Karl XII förlorade sina arvslinjer på mansidan och försvann in i historien. Föredragen var föredömligt koncentrerade till 40min vardera vilket gjorde att man aldrig hann tröttna och tvingade dessutom föredragshållaren att disciplinera sig. Det var, som rubriken skvallrar om och bilderna visar, inte enbart

undertecknad som hade ett kustjägarförflutet ombord. Nästa höst funderar jag på att ta med mig KJV bordsstandar till buffén. Du som känner att detta vore något för dig, men som vill ha hjälp att komma med, kan ringa eller mejla mig. Mejl-adress: vvrurna@telia.com

INGEMAR WEMMENHÖG

Kallelse till årsmöte och årsstämma 2007

Årsmöte på skeppet Vieille Montagne, Stockholm, lördag 17 mars, 2007

Nu börjar vi närma oss det traditionella årsmötet som genomförts varje år sedan 1992.

I år så kommer vi att vara på skeppet Vieille Montagne, Södermälarsstrand, Stockholm.

Tanken är marin anknytning samt möjligheten att få servera och sälja Kustjägarnas jubileumsöl i form av Rindö Lager och Korsö Ale. Föreläsning av kommandören av 1:a graden, Emil Svensson (pensionerad 2000), genomförs mellan KJV och FKJ årsmöten, där han behandlar 80- och 90-talets ubåtsfråga och varför undervattensverksamheten fanns.

Upplägg enligt beskrivning nedan med reservation för vissa ändringar.

Tid: Lördag 17 mars 2007 kl. 14:30. Samling och registrering från kl 14:00

Plats: Årsmötet hålls i skeppet Vieille Montagne, i Stockholm (Söder Mälarsstrand, Kajplats 12). Efterföljande middag och fest genomförs därefter i samma lokaliteter.

Anmälan: Till årsmötesförhandlingarna behövs ingen anmälan. Medlemskap och betald medlemsavgift för 2007 krävs dock vilket kontrolleras mot medlemsregistret i samband med registreringen vid inpasseringen.

Motioner: Motioner till årsmötet skall vara FKJ:s/KJV:s kansli tillhanda senast 8 mars för att kunna tas upp vid mötet.

Övriga frågor: Bör anmälas till FKJ:s/KJV:s kansli senast 2 mars.

Program: Förbundet Kustjägarnas årsmöte startar på klockslaget 14:30. Sällskapet Kustjägarveteraners årsmöte följer direkt därefter. Årsmötena beräknas ta c:a 2 – 2.5 timmar. Mellan årsmöten kommer kommandören av 1:a graden, Emil Svensson (pensionerad 2000), att hålla föredrag om 80- och 90-talets ubåtsfråga och varför undervattensverksamheten fanns. Efter årsmötesförhandlingarna finns utrymme för bortåt en timmes allmänt glam. Jubileumsöl och mineralvatten kommer att finnas till försäljning för 25 kr flaskan.

Pris: Själva årsmötet är gratis. Årsmötessupén kostar 495 kr, i vilket ingår förrätt bestående av SOS (Sill, potatis, Ost och hårt bröd samt 3 cl Snaps) samt en 50 cl flaska jubileumsöl alt. mineralvatten, varmrätt bestående av fläskfilé med potatisgratäng och vårens primörer samt en 50 cl flaska jubileumsöl eller ett glas vin för att avrundas med kaffe & kaka. Förutom detta kan givetvis individuella förstärkningar skaffas till facila priser.

Supéanmälan: Måste vara Klubbmästaren tillhanda senast fredag 8 mars. Anmälan gäller inte förrän avgiften – **495 kr per person** – kommit in på nedan angivet Plusgiro. Antal platser avseende middagen är max 80 personer. Anmälan skall innehålla namn, medlemsnummer och 495 kr som betalas in på Plusgiro **633 65 05-0**.

Mejla in anmälan till lennart.wiklander@gmail.com alternativt ring Klubbmästare Lennart Wiklander på 070-2522 583 och anmäl dig.

Webbshop

Del av sortimentet
- mer finns på webben

Kustjägarnas webbshop drivs av Sällskapet Kustjägareveteraner. Här kan endast medlemmar i Förbundet Kustjägarna eller Sällskapet Kustjägareveteraner handla. Attackdykarna har ett eget produktsortiment i shopen.

Kontaktperson och ansvarig hos Sällskapet Kustjägareveteraner är:

Nedim Jaginovic
Mobil: 070 699 86 98
E-post:
nedim.jaginovic@kustjagarna.se

Normalt levereras ditt paket inom ca 10 dagar. Betalar du via förskotts fakturering hanteras din order först efter att vi erhållit din betalning. Vid restnoteringar kan det bli aktuellt med ett par leveranser. Mer information står att läsa på www.kustjagareveteranerna.se

Klicka på menyalternativet "Webbshop" till vänster på hemsidan. Som tidigare nämnts så måste du alltså vara medlem i antingen FKJ eller KJV för att kunna logga in och handla i Webbutiken. Inloggningsrutinen är den samma som till Intranätet.



Fleecejacka (A-dyk):
285 kr



Mugg (A-dyk): 75 kr



T-shirt (A-dyk): 98 kr



T-shirt (A-dyk): 98 kr



Bag (A-dyk): 255 kr



KJV Träningsoverall:
800 kr



Bag (KJ): 255 kr



Fleecejacka (KJ): 285 kr



Flytväst (KJ): 1135 kr



Halssmycke (KJ): 750 kr



Handskar (KJ): 135 kr



Mössa (KJ): 98 kr



Keps LA (KJ): 98 kr



Softshell (KJ): 2.345 kr



Portfölj (KJ): 285 kr



Väst (KJ): 398 kr



KJ jackan: 610 kr



Kniv Victorinox (KJ):
1.585 kr

Aktiviteter 2007

Sales & Events

KJV Sales & Events är en av fem underavdelningar i KJV:s nya organisation. Syftet med enheten är att stärka varumärkena Kustjägarna och Kustjägareveteranerna samt att stärka kassan i KJV. En stärkt kassa bidrar i sin tur till att främja utvecklingen av organisationen i sin helhet.

Aktiviteterna är tänkta för dig som vill genomföra en aktivitet med andra kustjägare, men även för dig som vill genomföra en aktivitet med dina arbetskollegor och vänner.

Fokus ligger på att skapa samarbeten med olika kustjägare som vill bidra till vår verksamhet och med företag som kan erbjuda aktiviteter som matchar våra behov.

De aktiviteter som är inplanerade under 2007 är:

- Dykning
- Multisport
- Fallskärmshoppning
- Jakter samt jägarexamen
- Kajakpaddling
- Föredrag
- Fiske

Sales & Events ansvarar även för webbutiken samt vidareutvecklingen av denna.

Rekrytering till Sales & Events

Målsättningen är vidare att enheten Sales & Events skall kunna erbjuda aktiviteter på flera orter i Sverige. För att kunna möjliggöra detta letar vi nu efter drivna och målmedvetna personer som är intresserade av att engagera sig i denna enhet, i första hand i Stockholm, Göteborg och Malmö.



Stockholm

– Koordinator av Aktiviteter samt vidareutveckling

Göteborg

– Uppstarta Sales & Events

Malmö

– Uppstarta Sales & Events

Du som är intresserad och vill hjälpa till med att utveckla Sales & Events ska skicka din intresseanmälan till:

nedim.jaginovic@kustjagarna.se

NEDIM JAGINOVIC
C KJV- SALES & EVENTS

Annonspriser och annonsdata

KUSTJÄGAREN har en upplaga på närmare 1.500. Ex. Mottagare är förutom medlemmarna i Kustjägarveteranerna, inneliggande kustjägare, befäl inom Amf-bataljonen och övriga Försvarmakten. Tidningen går även till mottagare i motsvarande finska förband.

Priser – jubileumssponsring i Kustjägaren.

4 nr	3 nr	2 nr	1 nr
Format 50x50 mm – Företagsnamn, webbadr + logo			
2800 kr	2300 kr	1800 kr	1200 kr
Format 50x25 mm – Företagsnamn, webbadr			
1200 kr	1000 kr	800 kr	600 kr

Komplettera gärna med ditt namn och KJ-årgång. Så att gamla kompisar lättare kan identifiera dig för ev kontakt.

Vi vill helst ha logotypen i Illustrator EPS-format, dvs vektoriserad i 4-färg.

Priser – reguljär annonsering i Kustjägaren.

Format	238x338 mm, 80gr papper
Färger	4-färg
Material	mottages på cd, USB-minne eller via e-post
	tidningen produceras i InDesign för pc

Annonspriser

Sista sidan	218x278 mm	7000 kr
1/1-sida	218x308 mm	6000 kr
1/2-sida	218x152 mm, 106x308 mm	4000 kr
1/4-sida	106x152 mm, 218x76 mm	2250 kr
1/8-sida	106x76 mm, 218x38 mm	1250 kr

Moms tillkommer inte på priserna eftersom Sällskapet Kustjägarveteraner som äger tidningen är en ideell förening som inte redovisar moms på periodisk tidskrift.

Rabatter

20% på andra införandet, 30% på tredje införandet och 50% på fjärde införandet.

Det vill säga 4 införanden till priset av tre.

Om vi för exemplets skull räknar på en 1/4 sida så skulle den för hela 2006 (fyra införanden) – i stället för 9000 kr kosta 6 750 kr (2250 kr + 0.80 x 2250 kr + 0.70 x 2250 kr + 0,50 x 2250 kr = 6 750 kr)

Eventuellt arbete med annonsframställning debiteras extra.

Korrektur skickas som PDF via e-post.

Annonsmaterial skickas till hakanwinnberg@mac.com eller robin@jahrl.com. (Robin Jahrl, Tobaksspinnarg. 10, 117 36 Stockholm.)

För frågor och beställningar kontakta Håkan Winnberg KJ71 på: hakanwinnberg@mac.com eller 070/716 26 42.

Vitsgarn - vad händer

Kustjägarveteranerna hyr sedan flera år en stuga på Vitsgarn utanför Berga av Försvarmakten. Stugan har bl a använts som utgångspunkt för överlevnadsutbildning och återsamling av KJ-plutoner. I somras kontaktades vi av Fortifikationsverket(FortV) som meddelade att Försvarmakten upphört med uthyrning av det för os aktuella slaget. Eventuell vidare uthyrning skulle kunna ske med Fortifikationsverket som hyresvärd och efter godkännande av CAMf1. Stugan ligger inom Amf1:s övningsområde varför CAMf1:s godkännande krävdes.

I november fick vi besked av FortV att vi kunde få teckna nytt hyresavtal för stugan och att årshyran skulle bli 30 000. Vi hade framfört önskemål om reparationer av bl a bryggan och skorstenen. FortV meddelade att de inte var beredda att taga sig några sådana arbeten. FortV tillade: "Allt detta kommer att läggas på hyresgästen att utföra under förslagsvis en 2-årsperiod med viss reduktion av hyran.". Underhandskontakter har indikerat att vare sig hyresnivån eller reparationskraven är förhandlingsbara.

Vitsgarn skulle mao bli en betydligt mer kostsam anläggning än tidigare. Mot den bakgrunden har KJV:s styrelse beslutat att inte teckna något nytt hyresavtal med FortV för Vitsgarn.

"That was the bad news; now the good news":

Bokstavligt talat som ett brev på posten har vi fått en inbjudan av Kamratföreningen Flottans Män i Stockholm att hyra deras stugor på Stora Tratten som ligger på N59°28,1', 018°49,6', vilket som alla snabbt räknat ut ligger i Stockholms norra skärgård strax söder om Jolpan längs Husaröleden.

Mer info inklusive hur ni bokar finns på <http://www.flottansman.se/Sthlm/tratten.htm>. Tack till Flottans Män för vänlig inbjudan!

Vi undersöker även möjligheterna att hitta annan anläggning för såväl utbildning som t ex firande av KJ-dagen 15 september. Mer om detta i senare nummer av Kustjägaren och på webben.

KJ 50 år Minnessköld

Det finns ett drygt 40 tal sköldar som ligger och väntar på sina ägare hos Edmund's Förlags och Ordensateljé i Stockholm.

Ni som saknar Er sköld kan hämta den eller ringa direkt till Edmunds Ordensateljé.

Adress;
Edmund's Förlags och Ordensateljé
Västmannagatan 59
113 25 Stockholm

Telefon: 08-34 27 28



Att bli medlem



Ni som vill bli medlemmar. Nya eller gamla kustjägare, som vill återknyta kontakten med förening och vapenbröder.

Årsavgift för KJV:	300 kr
Tillägg för FKJ:	20 kr
Betalas till:	PG 633 65 05-0 eller BG 5336-2364

Uppgifter som skall bifogas:

Namn • Personnummer • Utbildningsår • Adress • Postadress
Telefonnummer (hem, arbete och mobil) • e-postadress

Kansliet



Som bekant skall kansliet flytta. Vart, är i skrivande stund inte helt klart.

Vi har dock mycket goda förhoppningar om att detta mycket snart är klart - och den nya adressen kommer nog inte som någon överraskning. För övrigt noterar jag att fler än 650 - dvs något mindre än hälften - av medlemmarna i såväl KJV som FKJ har betalat medlemsavgifterna. En mycket stor majoritet är medlemmar i båda föreningarna.

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR
ANDERS FRYKLÖF
KANSLIST

Låna kanoter mitt i Stockholm

Nu finns möjlighet för dig som paddelsugen kustjägarveteran att låna kanoter på Söder i Stockholm. 21 stycken kanoter har flyttats från AMF 1 till Bernadottegymnasiet där de vårdas av eleverna under min uppsikt.

Vid intresse kontaktar du mig på tel. 08 - 508 42 117 eller på:
Peter.Westholm01@utbildning.stockholm.se

Efter överenskommelse hämtas den packade kanoten under arbetstid måndag till fredag i form av en långbörda och en kortbörda. Välkommen till Tullgårdsgatan 12 vid Hammarbykanalen

PETER WESTHOLM KJ79

Traditionsgruppen anropar

Vill du vara med oss i traditionsgruppen ?

Vad krävs då av dig under din närvaro på våra sammanträden vid **Östra stations matlokos?**

Jo! Först och främst att du betalar din nota själv och att du vill vara med och påverka vårt arbete. Vi behöver spännvidd i form av kustjägare från olika utbildningsomgångar inte bara "gamla stötar".

- **Vi träffas c:a 10 ggr om året.**

Ordet tradition betyder enligt Svenska Akademiens ordlista "gammal sedvänja" var går gränsen för "gammal"? Det finns levande sedvänjor - pågående -, men det finns också vilande eller till historien förpassade. Det finns verksamhet som ännu inte blivit tradition, men som kanske blir. Det finns helhetstraditioner (gällande hela KJ-verksamheten över tiden t ex distanspaddlingen) men också undertraditioner i plutonsenheterna. Vilka skall främjas? Vilka skall åter väckas till liv? Vilka skall bara dokumenteras? Vilka skall skapas? Var går gränsen mellan tradition och utbildningsstyrd verksamhet?

Som du ser så är det en omfattande verksamhet som ligger i traditionsgruppens färdriktning.

Vilka kan du kontakta i traditionsgruppen och vad skall den syssla med? Den första delfrågan är lätt att besvara medan den andra har varit föremål för diskussion. Där kan dina synpunkter komma till pass, så ta kontakt med någon av nedanstående. **Vi hälsar dig välkommen till en pilsner...**

Lars-Erik Falkenström, KJ 71/72
0708-11 55 25

Henrik Ingemansson, KJ 93/94 (?)
0708-25 27 95

Peter Gröndahl, KJ 71/72
070-759 60 32

Anders Fryklöf, KJ 71/72
0705-554 49 65

Ingemar Wemmenhög, KJ 60/61
0731-805 805

Beställ ditt eget exemplar av Jubileumsboken



Detta är boken som berättar kustjägarnas historia sedd ur ögonen och minnet av dem som var med. 50 år av upplevelser och minnen bildar en mosaik som tillsammans berättar en resa genom tid och förändringar. Boken visar den stolthet de utbildade kustjägarna känner för sin del av traditionen och av att vara just kustjägare.

**Beställ boken via www.kjv.se
för endast 250 kr plus frakt**

305:an - vad händer

KJV erhöll 1992 en båt i gåva av dåvarande KA3. Båten är av den ursprungliga 300-båtstypen, kanske den sista av sitt slag i originalskick, och hade militär beteckning nr 305. Vi kallar den 305:an. Båten har sedan ett antal år haft sin hemmahamn vid Vitså "fritidshamn" på Berga området. Ungefär vart annat till vart fjärde år har 305:an tillsetts under vattenlinjen. KJV har fått hjälp av BÖS med att lyfta upp och i båten i samband med dessa översyner. Detta har skett med hjälp av u-båtstraversen vid den tidigare grupperade ubåtsflottiljen på Berga området. Efter upplyft har 305:an tillfälligt ställts på en av BÖS båtvagnar, vilken sedan transporterats till båtvårdsområdet i anslutning till Amiralitetsholmen, där KJV-medlemmar under en till två helger arbetat med att underhålla båten.

Som en del av er noterat har 305:an inte mått så bra under förra sommaren.

Några båt-kunniga medlemmar har titta lite närmare på 30:an och konstaterat att det krävdes en grundlig genomgång och antagligen renovering av lite större omfattning. Vi vände oss därför det numera privata Muskövarvet.

Muskövarvet har gjort en grundlig genomgång av 305:an och konstaterat bl a att motorn - en Ford 592E - måste renoveras. Även elsystem och annat smått och gott behöver i princip förnyas. Det offererade priset - 136 000 plus moms - gör att KJV:s styrelse beslutat att avvakta med vidare åtgärder.

Har någon t ex en Ford 592E att avvara, eller andra kreativa förslag mottages dessa tacksamt.

Returadress:
Sällskapet Kustjägarveteraner
Kastellet, Kastellholmen
111 49 Stockholm

POSTTIDNING

B

Mitt livs bästa äventyr tog sin början på ett mönstringskontor i Stockholm där jag fick frågan om vad jag kunde tänka mig att ha för tjänst i lumpen. Jag minns att jag sa att "ska jag göra lumpen vill jag göra det som något hårt". Det var efter det samtalet jag visste att jag ville bli Kustjägare. Efter avklarad extramönstring när jag fått min t-shirt där det stod att jag skulle bli Kustjägare kunde nog alla på hela centralen se att jag var stoltast i stan! Det var så det började, mitt livs bästa äventyr...

Vi ryckte in i slutet av september 2005. De två första veckorna bodde vi på Rindö, för att sedan förläggas på Vaddö. I och med flytten till Vaddö började vår GSU som till stor del ägde rum på Vaddö skjutfält. Under GSU: n fick vi lära oss allt från att slå upp ett tält 12 till att spana. Vi genomförde även en ledarskapskurs om tio högskolepoäng, som jag upplevde som väldigt givande. Ett bra samarbete mellan försvarsmakten och högskolan på Gotland. När ledarskapsutbildningen var klar flyttade vi till Berga som blev vårt hem resten av utbildningen. Efter avklarad GSU skulle våra nyvunna kunskaper sättas på prov. Detta skedde med hjälp av övning Thorleif, där kustjägarna hade tre patruller. Under övningen deltog alla PB- elever på Amf 1. Men våra tre patruller lyckades komma etta, tvåa och trea. Jag kommer än idag ihåg löjtnant Johanssons ord; jag hade inte förväntat mig något annat. Men man såg att han var stolt. Där satte han ribban för mig. Att vara bäst och göra sitt bästa är endast gott nog. Med den nyvunna insikten kastade jag mig in i min spec -tjänst som understödsman. Vi hade inte varit i våra nya patruller länge innan det var dags för vinterutbildning, ett ord som varje gång det nämndes gjorde så att jag fick

en kall känsla i kroppen. Vinterutbildningen hölls i Kiruna. Sådär i efterhand kan jag se att det var en av de roligaste episoderna i lumpen. Där fick vi sova i det mesta, t.ex. snögrotta, nödgrop och tält. När vi kom hem från vinterutbild-



ningen var våren i full gång i Stockholmsområdet. Den långa vintern var slut. Sen skulle vi lära oss skjuta understödsvapen. Efter mycket drill fick vi äntligen komma ut och skjuta. Vem glömmer sitt första skott med GRG:t? Efter övning Nep-

tuni, som var det jobbigaste jag upplevt, fick jag med flera treuddan på axeln. En stolthet som sitter kvar livet ut. Vi begav oss också iväg på en resa till vår forna fiende Ryssland. I Ryssland skulle det spelas fotbollsmatch, dras dragkamp och brytas arm mot de ryska kontraktsanställda. Vi slog rysarna i armbrytning. Ett roligt minne vi i understöd har från Ryssland var när vi fick skjuta ett fullskarpt RPG.

Jag skulle kunna berätta tusentals underbara minnen jag har från lumpentiden men jag tror ni har tillräckligt av era egna underbara minnen. Alla som genomfört lumpen som Kustjägare tror jag har fått med sig nå-

dagligen, inkluderat småuppgifter på jobbet. Ett exempel på detta; disken känns inte så jobbig längre i jämförelse med att gå Neptuni. Jag har fått ett annat perspektiv på saker och ting.

En känsla jag starkt minns är den jag kände när jag fick utmärkelsen som Årets Kustjägare. Jag kände en oerhörd stolthet över att mina kamrater och mina befäl tyckte att jag gjort mig förtjänt över den utmärkelsen. I mina ögon är det bland det största som hänt mig. Jag tänkte på det häromdagen och kom då på att det max kan finnas femtio personer i hela världen som delar denna utmärkelse med mig. Jag vill tacka KJV

got bra. Jag kan se till mig själv som har fått mängder med kamrater för livet samt att jag själv upplever att jag vuxit oerhört mycket som människa rent mentalt. Jag har blivit säkrare på mig själv och mycket bättre på att lösa uppgifter jag ställs inför

som delade ut denna utmärkelse samt ett stipendie i form av en resa som jag i dagsläget inte riktigt vet vart den bär av till. Det jag vet med stor säkerhet är att det kommer bli en upplevelse utöver det vanliga.