



KUSTJÄGAREN

TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER Nr 58 (4/06) DECEMBER 2006

Kj-komp 2010

är arbetsnamnet på dagens kj-komp. Läs mer om hur det är strukturerat

Se sidan 4

KJ-IS blir KJ-US

Som uppgift blir det att vidmakthålla eller höja den militära kompetensen hos både enhet och individ

Se sidan 10



Hur det är att komma hem efter uppdrag

sid 5

Kustjägare!

Tack för ett mycket spännande år.

Vi lämnar snart ett fantastiskt och framgångsrikt jubileumsår för Kustjägarna bakom oss och blickar framåt mot nya spännande utmaningar.

Kustjagarverksamheten utvecklas hela tiden och består idag av tre delar som vi berättat om tidigare. Kustjägarkompaniet, Förbundet Kustjägarna och Kustjagerveteranerna förenar kraften med gemensamma visioner och mål under det samlande namnet "KUSTJÄGARNA". Vi kallar det Kustjagarmodellen.

Detta är en unik samverkan mellan Försvarsmakten, frivillig försvarsverksamhet och kamratförening. Ett sätt att med en "vass tredubbel" ge möjlighet att utveckla alla tre delar i samordning.

Kustjägarkompaniet svarar för grundutbildning av Kustjägare. Dessutom säkerställs kvalitetssäkringen i vidareutbildningen genom C KJkomp's försorg. Vidare svarar Förbundet Kustjägarna, FKJ, för kompletterings- och vidareutbildning som frivillig försvarsorganisation inom ramen för Försvarsutbildarna. Samarbetet här har också renderat i det mycket spännande projektet med uppsättandet av Kustjägarnas insatsstyrka. Projektet slutförs under 2006 och kommer därefter att permanentas under namnet Kustjägarnas Utbildningsstyrka, Kj-U. En kvalificerad resurs för Försvarsmakten med både hög militär- och civil kompetens.

Den tredje spetsen i Kustjägarna är slutligen Sällskapet Kustjagerveteraner. KJV är ju som bekant en civil kamratförening och Kustjägarnas traditionsbärare. Till skillnad från FKJ som får ekonomiskt bidrag via statsmakten för att bedriva verksamheten finansieras KJV enbart via medlemsavgifter och andra intäkter som ex. annonser i vår tidning, webshop, sponsring mm.



Foto: Peter-Lorentz Johansson

Bilden är tagen på Regementets dag på Berga 16 september 2006 i samband med Kustjägarnas 50-årsjubileum.

Inom området civilt meritvärde har ett mycket spännande samarbete, Fyrklövern, initierats tillsammans med kamratföreningarna för Fallskärmsjägare och Militär tolkar samt reservofficerare inom SVEROF. I stort innebär detta att Kustjägare, samt övriga inom Fyrklövern, kan lägga in sin meritförteckning i en kompetensdatabas som sedan kan matchas med företags- och även Försvarsmaktens behov. Fyrklövern kommer vi tillbaka ännu mer med nästa år.

Det är nu dags att betala årsavgift för 2007.

Ditt engagemang och medlemskap i Kustjagerveteranerna är avgörande för att vi tillsammans ska kunna fortsätta att utveckla verksamheten och att vi bl.a. kan fortsätta att ge ut vår fina tidning. Din stora insats genom att vara medlem i Förbundet Kustjägarna är också att vi tillsammans säkerställer att dagens unga Kustjägare kan delta i vidareutbildning efter fullgjord värnplikt. Årsavgiften i Kustjägarna är 320:-, (300:- för Kustjagerveteranerna och 20:- för Förbundet Kustjägarna), betalas på PG 633 65 05-0 alt BG 5336-2364.

Visa att Du är Kustjägare och stötta verksamheten genom medlemskap i föreningarna. Vi är i dagsläget drygt 1.500 medlemmar i KJV och FKJ. Det är viktigt att vi som är Kustjägare visar att vi är stolta över det och att vi har en unik sammanhållning. Vi måste helt enkelt alla hjälpas åt att informera och rekrytera nya medlemmar, både till KJV och Förbundet Kustjägarna.

Visa att Du är Kustjägare

Som sagt, det händer mycket inom Kustjagarverksamheten nu och vi måste alla hjälpas åt att synas. Betala årsavgiften för 2007 och bär Kustjägarnålen eller på annat sätt visa upp vår symbol och uppmana Dina kamrater att bli medlemmar. Genom att vara synliga och tydliga kan vi marknadsföra oss och de uppgifter vi kan klara av, både som kamratförening och frivilligorganisation.

Tack alla medlemmar för Ert engagemang under året. Tack också till styrelsen och övriga funktionärer för all nedlagd tid och kraft. 2006 blev ännu ett framgångsrikt år.

Jag vill tillönska tidningens alla läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt Kustjagarår 2007.

ANDERS BLOMQVIST
ORDFÖRANDE



KUSTJÄGAREN

OFFICIELLT ORGAN FÖR SÄLLSKAPET
KUSTJÄGARVETERANER, KJV.
PUBLICERAT MATERIAL ANGER KJVS
OFFICIELLA STÄNDPUNKT BARA NÄR DETTA UT-
TRYCKLIGEN FRAMGÅR AV TEXTEN.
REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT
REDIGERA I MANUS.

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:
CHRISTER CARLSSON, BEDUIN@CHELLO.SE

REDAKTIONSGRUPP:
CHRISTER CARLSSON, INGEMAR WEMMENHÖG
REDIGERING/LAY-OUT/FOTO: ROBIN JÄHRL

POSTADRESS: KUSTJÄGAREN, KJV
KASTELLET, KASTELLHOLMEN
111 49 STOCKHOLM
TELEFON & FAX: 08 678 23 06
PG: 633 65 05-0, BG: 5336-2364
E-POST: KANSLIET@KJV.SE
WWW.KJV.SE

ADRESS FÖR ANNONSMATERIAL:
ROBIN JÄHRL
TOBAKSPINNARGATAN 10
117 36 STOCKHOLM
E-POST: ROBIN@JÄHRL.SE

TRYCKERI
DANAGÅRDS GRAFISKA, ÖDESHÖG
ISSN 1103 - 4696

Fyrklöverns rekryteringsmöte med uttryckande kustjägare

Ianslutning till att innevarande års grundutbildade Kustjägare gjorde höger vänster om mot nya utmaningar anordnade Fyrklövern ett möte där civila och militära karriärmöjligheter presenterades.

22 Kustjägare och 9 båtchefer hade samlats på Berns för att bl.a. lyssna till Hans-Peter Lindqvist, VD på Adecco och tillika Fallskärmsjägare, och Fredrik Hillelson, VD Novare Human Capital och Kustjägare, som presenterad en översikt på hur en Kustjägare bäst utnyttjar sitt civila meritvärde under sin vidare civila karriär.

Detta var den första piloten som gjorts inom ramen för Fyrklöverns "Projekt Civilt meritvärde" vars mål är att skapa goda förutsättningar för att kunna "växla" mellan Civilt och Militärt under sin karriär.

Från KJV deltog:

Magnus Andersson, Harald Hynell, Magnus Söderström, Göran Hagberg, Marc Rantanen, Lt. John Andersson KJ-Komp samt Martin Carlsson (FJS), Projekt Civilt Meritvärde

Kort om vilka valmöjligheter det numera finns inom försvaret

Det går utmärkt att genomföra värnplikten, göra 3:e terminen, åka utomlands, vara med i KJ-US och sedan åka utomlands igen.

Värnplikt, 2 terminer

Termin 1 Grundläggande soldatutb.

Termin 2 Förbandsutbildning

KJ-US Frivillig utbildning om ca 3-6 veckor/år

Beredskapsavtal (BA)

Termin 3, frivilligt. Missionsutbildning, t.ex IAS.NBG. Efter genomförd termin står man i beredskap.

Förstärkningsavtal (FA)

Termin 3, frivilligt. Får utbildning för att kunna arbeta som instruktör och föregångsman vid grundutbildningen nästkommande termin 1 och 2.

Reservofficer 40 P

<http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=15985>

Officer i reserven har ett fokus på att kombinera kunskap om det militära systemet genom en gedigen utbildning och övning i Försvarsmakten med en civil utbildning och yrkeserfarenhet.

Förutom den gemensamma basen kompetensutvecklas du som officer i reserven i huvudsak utanför Försvarsmakten. Den militära kompetensen upprätthålls genom återkommande längre och kortare tjänstgöringar som regleras i ett avtal mellan Försvarsmakten och den enskilde.

Specialistbefäl (1 års utb)

<http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=15984>

Utbildningen till officer med specialistinriktning består av fristående kurser som för var och en av de 67 inriktningarna är sammansatta för att nå avsedd kunskap och förmåga i befattning.

Officer med specialistinriktning tjänstgör och utbildas mot främst kompetens inom eget funktionsområde. Officer med specialistinriktning kompetensutvecklas tidigt mot den befattning han/hon skall verka inom. Fokus ligger på det direkta ledarskapet och utbildning inom den egna inriktningen samt den kompetens som förvärfvas genom tjänstgöring i befattning kompletterat med fördjupningskurser inom funktionsområdet.

Taktisk/operativ officer, 120P

<http://www.rekryc.mil.se/article.php?id=15831>

Utbildningen omfattar 120 poäng och är ett utbildningsprogram med 13 inriktningar enligt gängse högskoleterminologi.

Utbildningen till officer med taktisk/operativ inriktning kallas därför även för officersprogrammet.

Den generella delen av utbildningen (ca 80 p) fokuserar på kunskaper som krävs för att kunna förstå och bidra till taktiken bakom militära operationer.

Den funktionsinriktade delen av utbildningen (ca 40 p) fokuserar på kunskaper som krävs för att förstå hur den egna militära funktionen fungerar och har sin plats i ett större, taktiskt eller operativt, sammanhang.

Syftet med officersprogrammet är att du ska få såväl djupa teoretiska kunskaper som grundläggande praktiska färdigheter för att kunna anställas som officer vid något av Försvarsmaktens insatsförband. Efter en trainee-period kan du t ex komma att tjänstgöra som instruktör och/eller ställföreträdande chef på plutonsnivå.

DETTA ÄR EN NÅGOT FÖRKORTAD VERSION AV ARTIKELN. DEN FULLSTÄNDIGA ARTIKELN PUBLICERAS IGEN I NÄSTA NUMMER

Jubileumssponsring

Under vårt jubileumsår sponsrar dessa företag oss

www.backmaninfo.se

Vi tackar för all den hjälp detta har gett oss.



JAKTAKADEMIN
GRYTHYTAN ÄLVESTORPS GÅRD

Älvestorps Gård, 712 95 Grythyttan
Tel. 0591 310 30, 070 666 33 43
Peter-Lorentz Johnsson, Kj 77



SOLLENTUNA
BILDEMONTERING

www.sollentunabildemontering.se
www.skrotabilen.nu
Tel: 08-594 77 290 • Peter Werner, Kj 95



STORMFÅGELN AB

www.stormfagel.se

SAAB SYSTEMS
www.saabgroup.com



SAAB SYSTEMS IS A BUSINESS UNIT WITHIN THE SAAB GROUP AND A LEADING SUPPLIER OF CUSTOMIZED DECISION SUPPORT SYSTEMS.

RUPERT™

www.rupertmarine.com • marcus@rupertmarine.com • Marcus Thiel, Kj 91

Kustjägarkompani 2010

Kj-komp 2010 är arbetsnamnet på dagens kj-komp, kompaniets organisation, materiel och uppgifter har sakta men säkert utvecklats sedan 1998.

Behovet av en mer fältstark underrättelseenhet på bataljonen har utgjort grunden för skapandet av detta förband, då endast en spaningspluton sedan tidigare visat sig vara otillräckligt när kraven på underrättelser hela tiden ökat. Detta visar sig inte minst vid internationella insatser, där behovet av korrekta underrättelser föreligger för att kunna kartlägga verksamhet alternativt förbereda och genomföra operationer.

Organisation i stort (ca 200 man)



De två kustjägerplutonerna består vardera av en plutonsledning, tre kjpatroller med vardera 6 st jägare, en understödspatrull med 8 st jägare samt båtbesättningar och båtar (1 strb 90/patrull).

- Spaningsplutonen består av 4 st dykpatroller.
- C3 funktionerna (command, control and communication) funktionsleder under kompanichefens ledning (underrättelse samt strid).
- I stabs samt trosstropp finns kompaniets sjukvårdstransporter, sambandsledningsgrupp, transportresurser i övrigt, driftstödsgrupp etc.
- Prickskyttepatrullen lyder under kompanichefen och kan lösa självständiga uppgifter såväl som att underställas en pluton i ett visst avseende, alternativt delas upp i tre stridspår för att verka i olika områden under begränsad tid.

Uppgifter

Kompaniet är ett underrättelseförband i första hand där inhämtning sker med trupp och/eller sensorer.

Uppträdandet sker inom patrulls ram upp till plutons storlek, striden är främst inriktad mot störstrid dvs vi väljer metod, plats och tid och riktar in oss mot gränssättande funktioner:

- Chefspersonal
- Staber
- Objekt
- Sambands- och ledningssystem

Kompaniet har under årens lopp samlat på sig värdefull kunskap och erfarenhet från underrättelsefunktioner i internationell miljö (underrättelseplutoner, MOT team samt NIC)

Kompaniet har även ansvaret att bemanna samt utbilda den underrättelsetropp (10 man) som ingår i IAS.

Övrigt

Under termin 1 och 2, 2007-2008 skall vi utbilda ett fullständigt kompani där organisations, materiel och metod försök skall genomföras. Därefter utbildas en kjpluton samt en halv spaningspluton var 18 månad enligt det nya terminssystemet.

Kompaniet går en spännande tid till mötes och det är inspirerande att få vara en del av det maskineri som skapar ett nytt förband för insatser nationellt såväl som internationellt.

Under utbildningsåret 2005-2006 har vi försökt genomföra så många kompaniövningar som möjligt med en taktisk ram samt skapat övningar som är långa.

Exempelvis chefens övning; som är en taktisk spanings övning, där vi insatsplanerar för att lösa en spaningsuppgift, innästlar med kajak (distanspaddlingen) genomför rörlig och fast spaning, tillfångatagande och utsatta för fångförhör som övergår i flykt och överlevnad.

Nu ser vi fram emot att ta emot våra kontraktsanställda jägare under januari 07, detta system kommer säkerligen att leda till ett än mer professionellt förband.

Att våra officerare och soldater är attraktiva syns framförallt på rekryteringen till specialförbanden samt utlandsstyrkan och detta är ett påtagligt bevis på att utbildning och inställning vid kustjägarna är av den rätta kalibern.

MAJOR PER LINDER
CHEF KUSTJÄGARKOMPANIET

Håll dig uppdaterad
om vad som händer i Amfibiekåren

Läs TIFA

Tidskriften utges fyra gånger per år.



Tidskriften upplyser om vad som händer i Amfibiekåren ur ett både nationellt och internationellt perspektiv. I tidskriften finns fakta- och debattartiklar, men också historiska tillbakablickar och internationella utblickar.

Bli medlem i Amfibiekårsklubben för endast 150:–/år. Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på postgiro 55 50 14–0, ange namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och vpl-år eller annan relevant relation till Kustartilleriet och/eller Amfibiekåren. Amfibiekårsklubben genomför också årsmöte och andra sammankomster som utannonseras i TIFA.

Tidskrift för Amfibiekåren – TIFA – är Amfibiekårens egen tidskrift
62:a årgången

Tidskriften hette tidigare Tidskrift för Kustartilleriet – TIKÅ.

Att komma hem...



Foto: Håkan Jakobsson

Hur det var att komma hem? Jag kom nyligen hem från Liberia där jag tjänstgjort som skyttegruppchef. Det var ett äventyr men det var väldigt lugnt, inga beskjutningar och vi såg inga automatvapen eller tyngre vapen. Man kan säga att vi löste polisiära uppgifter. Vi patrullerade för att visa närvaro och inhämta underrättelse. När folk frågar hur det var brukar jag summera så här; stundtals väldigt spännande, otroligt fin kamratskap, häftig miljön, underbara vyer, härligt klimat, intressanta uppgifter och bra utrustning.

Det är obeskrivbart, känslan att gå på patrull i djungeln på väg in i en by med skarpladdade vapen, handgranater och mandat att använda gruppens vapensystem fullt ut om situationen kräver. Runt omkring ser man folk som vinkar och är glada trots att de lever i stor fattigdom. Jag har sett 5-åriga barn som bär sin egen vikt i vatten på huvudet, som lagar mat över öppen eld, uträttar sina behov och slänger sina sopor runt husknuten. Infrastrukturen är nästintill obefintlig, skolor, sjukvård, el och vatten är andra saker som det är dåligt med. Den nya presidenten är på god väg att bygga upp landet, men det kommer att ta sin tid.

Det bästa med att komma hem var friheten att återigen få göra som man vill, inte vara tvingad att ha heltäckande klädsel, äta precis det jag vill när jag vill,

dricka en öl på kvarterskrogen precis när jag känner för det, umgås med fruntimmer. Det man saknade mest där nere var just att umgås med tjejer. Det första man gjorde när man kom hem det var att lösa den biten sen var det en ordentlig plankstek och en stor stark som stod på tur.

När man kom hem har man förhoppningsvis lite pengar sparade, men att vara ledig nästan en hel månad innan man börjar jobba igen kostar pengar. Man gör av med mycket pengar, som vi brukar säga - "man lever det goda livet", lite för gott, äter ute jämt och ständigt, bjuder polarna på krogen, shoppar en hel del. Första missionen är det inte många som sparar mycket pengar, men det är nog mycket beroende på hur man är som person också.

Jag hade drygt tre veckor tills min tjänstledighet var över och det var dags att börja arbeta igen. Det var skönt att vara ledig och ta det lugnt. Men efter en veckas ledighet började det bli tråkigt. Alla gamla kompisar jobbar ju. Efter två veckor klättrade jag på väggarna, sista veckan innan jobb passade jag på att njuta av ledigheten igen för snart var den ju slut. Det var skönt att komma tillbaka på jobb, träffa de gamla arbetskamraterna och ta igen lite. Efter en vecka på jobb så saknar jag livet som soldat. Jag trivs bäst i gröna kläder.

Det man saknar mest här hemma är kamraterna och livet som soldat. Att sitta 8 timmar om dan framför en dator är inte så stimulerande i jämförelse med tillvaron där nere. Det är en stor kontrast. Man kan ju komma närmare genom att arbeta inom försvaret och det är precis det

jag vill. Jag kommer att söka till officershögskolan och jag vill definitivt ut på mission igen.

Ha det bra bröder så ses vi kanske på en framtida mission!

HÅKAN "JAKE" JAKOBSSON KJ 98



Foto: Håkan Jakobsson

Lansering i Sverige.

Strukturerad fastighetsinvestering med skyddad investering och garanterad avkastning.

Förväntat utfall: 30% årlig avkastning.

Bästa utfall: 50% avkastning inom 12 månader.

Sämsta utfall: återbetald investering + ränta, ca 4%.

Investeringsnivåer från ca 150 000 SEK.

FÖR BRA FÖR ATT VARA SANT?
KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER:

GLOBAL ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB
Jonas Sandberg KJ-93 js@gamma-invest.com
0701-800 500 www.gamma-invest.com



En veteranpaddling i egen takt



Bo Sunnefeldt efter en paus i Norrtäljeviken.

Foto: Ebbe Wahlund

Vi tränade seriöst för årets distanspaddling, kj 74 (plutonsnr) Sunnefeldt och jag, kj 72 Wahlund, men det räckte inte riktigt. Vi hängde på Patrik Danielsson och hans distans-aspiranter, två äldre stenhårda herrar (Ågren och namn saknas?), å så Christer Carlsson förstås, i maj och framåt. Det var urtrevligt att träna med detta gäng, men för mig, för oss, litet för hög takt som tog bort marginalerna för otränade överåringar. I stället gjorde vi en repris på vår distans original från 1966, Öregrund-Korsö 83 Nm. Vi körde "unsupported", i egen takt, pausade ofta eller inte alls, sov när andan föll på, och mådde förträffligt. Drygt 150 km blev det, på 47 timmar. Det funkar inte i en stor grupp, men kan vara ett tips för den som är kustjägare i själen men veteran i kroppen.

Bosse kläckte idén om vårt eget 40-årsjubileum, med landstigning på Korsö till Det Stora Jubileet! Sagt och gjort. Jag plastade ett dussin kartblad märkta A t.o.m. K, med rutten inlagd som en röd linje med kilometrarna inprickade och numrerade. En logistikplan upprättades med delpackningar, klädbyten, resor, möjliga upphämtningsplatser, vattendepåer och annat. Mats Jonsson, gammal FBU-kompis, blev kontaktman i land. Utgångsdepå i Öregrund med stöd av kj 57 Fred Söderberg från Gräsö som mötte upp med hus-



Vid starten: Bosse, Fred och Ebbe.

Foto: Ebbe Wahlund

tru Anna-Greta i hamnen. Vi inledde kraftprovet med jägarpizza på hamnkrogen och irrade direkt bort oss i gamla minnen innan kanotstuvandet fick lov att ta över. Tält, sovsäckar, kök och bränsle, käk och termos, varma kläder, regnkläder, vattendunk, kartor, reparationsgrejor m.m. - över 50 kg hade vi att trycka in i olika skrymslen, i Wahlundsk anda.

Det blev nattsvart ute innan vi baxat ner farkosten i det blöta och krängt oss själva däri. Mest liknade detta John Ericssons Monitor med däckat knappt synligt i marvattnet. Vår båt hade dock två kanontorn, något rostiga. Klockan 21:15 gick starten. Befriande var det att ge sig ut i det okända igen, med hamnlyktorna blänkande i den tysta vattenytan, Fred och Anna-Greta vinkandes som silhuetter på klippudden. Vilken njutning! Bort jobb! Bort bekymmer! Ung igen! Framåt! Bosse föröver och jag som rorsman, tvärtemot som vi hade det 40 år tidigare.

Första tio kilometrarna gick i ett gyttje av småöar på landsidan av Öregrundsgrepen. Nattem var som i pojkbårens indianböcker, medmörkagransilhuetter mot en stjärnbestrodd himmel och en förtrollande mångata med silverglänsande böljespel.

Svarta krokiga öar som flöt samman i konturerna, smala spännande sund, och så vilse på direkten. Ett misstänkt ljud hördes föröver. På med pannlampan, sökte runt. En båt med snurra kom rakt emot oss, väjde och behöll ett skapligt säkerhetsavstånd till två skummisar i kanot. Han blev inte mindre misstänksam när vi sade att vi skulle på kalas i Sandhamn. Tack vare Bosses välutvecklade munväder fick vi dock namn på Ingeborgsskäret och karta och verklighet kunde återförenas. Med andra ord, litet pinsamt: - Var är vi?

Tillbaks på spåret, med öarna tätt omkring kände vi oss åter trygga och tog en genväg som dock blev allt smalare och allt grundare, allt mera tätbevuxen tills vi satt och garvade tillsammans omgivna av hög vass, med båten fast i gyttjan. Back i maskin. Å så nya tag.

Nu vidtog litet noggrannare navigering. Jag lyste ner på kartan och svängde fartyget tills kompassnålen låg bra, hojtade till Bosse som tog ögonmärke på horisontlinjen och sen körde vi litet mer spik på sådana rikt-punkter. Mitt på Ängsfjärden blev sjön skvalpig och armarna blötta. Plötsligt slog en fisk förut, det var bara en anings ljusglimt i nattmörkret och jag väjde litet med högerfoten. Bredvid kanotsidan gled strax en kantig klipphäll där vågorna bröt, således ingen fisk, och vi höll andan. Det gick bra men tusan så varska blev vi, medvetna om det lömska i denna förgrynnade skärgård och det allvarsamma i att vara ensamma. Dåligt flyt skulle det varit, att sänka Kleppern så här dags, i beckmörkret, mitt ute på fjärden. Nej, bättre koncentration!

Fantastiskt stimulerande och spännande var det i alla fall, att navigera sig fram i det ljumma nattmörkret, pausa litet i vevandet, söka silhuetter, vrida rumpen i bättre läge, fundera, ta en karamell. Vi körde inga tidsbestämda pass och pauser utan lät naturen bestämma. Bosse snackade om alla sina resor, vräkte ur sig om Högkvarteret, skröt om sina söner. Jag snackade om Hi-



Väddö kanal.

Foto: Ebbe Wahlund

malaya, vräkte ur mig om Landstinget, skröt om mina söner. Det tog aldrig slut.

Vi drog sydost i skydd av Fälön och klev iland efter 23 km vid fyren på Slätöns sydöstra udde, pinkade, stuvade om och tuggade godis. Fortfarande becksvalt. Septemberratten började bli kall och rå. Dimman drog in över sjöytan, molnen kom och mörkret omslöt oss. Vi vevade på. Mot Väddö!

Till Väddövikens norrmynning anlände vi i första gryningen. Där kom den svåra sömnigheten som jag väntat på; en dags vanligt jobb, packa-resa, en natts paddling, några anspända timmar och 40 år äldre. Det blev en bivack i halvmörkret i daggvåta gräset. Trängde in oss i ett minimalt höghöjdstält och somnade tvärt i varma säckar strax före fem, på kilometerstrcket nr 35. En timmes litet orolig dvala och sen frukost.

I Väddökanalen håller man bara mitt i, förbi vackra ängar, ekar, gårdar och kossor. Två mil problemfri paddling ensam genom en spegelblank vattenränna. Inte en enda båt. Mot slutet dök en bro upp, under renovering med gubbar på. Det jobbades, bilades och hackades. Vi gled fram litet avvaktande och gubbarna hojtade att här

var det avstängt för sjötrafik. Hur fan trodde vi annars att det skulle vara så lugnt på kanalen! Det blir att vända om!

Bosse och jag utbytte blickar i tystnad, och vi var överens. Det blev fullt ös Framåt! Under brojobbarna. I helvete att vi kör runt hela jävla Väddön med Luftwaffe och allting!

Nere på 55:e kilometern öppnade sig småningom kanalen åter i ett ljusst sommarlandskap, målarliknande vassvikar och stillsamt fågelliv, solvärme, vattenglitter. Jag mindes hur jag 1966 somnade "vid ratten" på denna plats. Och så blev det även nu, nästan på. I en lugn och fin vik drog vi oss upp vid lunchtid och lastade ur. Kokgruppen (omväxlande kj 72 och kj 74) brassade sjövattnet och nudlar. Litet korb och annat som förstärkning och efter detta somnade båda mitt i solhavet, insvepta i strandgräs och fårlor-tar.

En behaglig resa fortsatte längs Björkö men här vek vi av in mot Norrtälje i en planerad omväg i Vätösundet, nu liksom då, same procedure. Vid femtiden hittade vi en marina om styrbord med en rad prydliga spolslangar på jämna avstånd. Halva besättningen höll an kanten mot kaj medan andra

halvan släckte törsten. Skifta hann vi inte men Bosse såg nöjd ut ändå med sitt svettiga jägargrin i nyllet. Plastsäckar, flaskor, termosar fylldes åter. Ner mot Norrtäljeviken drog vi snabbt och gled i skymningen in i "Blad F" som rymde kilometrarna nr 73 till 94. Här bar det iväg rakt österut igen längs fastlandet mot Råfsnäs udde. Sommarnatten kom över oss för andra gången, nu mer njutbart långsamt med solglöd som övergick i rödhimmel och nattblånad. Vi tog törn mot en stenstrand, gick upp och fikade litet och kände oss starka. Livet lekte, fjärran alla skrivbord och telefoner.

Gräddö gästhamn passerades, en sovande hussamling full med dimhöljda lyktor. Det är mysigt att sitta så där i hemlighet, osynlig ute i det svarta, och spana in i byarna. Litet sjö korsade färdvägen ute på Tjocköfjärden där dimman åter lagt sig och i beckmörkret var det svårt att urskilja vad som sedan var Råfsnäs när vi krökade ner runt udden. Ljud- och ljusdisci-

plin var fullständig så här i närheten av bebyggelse, en värdig utmaning bland alla båtar som for härs och tvärs. Emellertid - är man jägare så är man. Det var skönt i alla fall att komma ur farleden och gå iland på Tunholmen som vi utsett till nattkvarter, belägen på 88,5 km strecket, strax utanför Råfsnäs brygga. Vi gled in på sjögräsklädda kullerstenar i en liten skyddad vik. Tältet upp i gräset, varma kläder, brassar käk. Vi bestämde oss för att vila ordentligt denna andra natt och sov underbart skönt tills den råa fuktiga gryningen markerade en ny dag. Soluppgång över havet, frukost ur kronans gröna påsar (bra med söner i lumpen!). Delar av utrustningen torkades i den första solvärmningen, och så dags för packning och stuvning.

En sommarlik dag låg framför oss med havsgolvet blänkande i morgontimmen. Vi diagonalade över farleden ut till Marö och Gräskö och vidare över ett stort platt flak ner till Yxlan och Blidö. Halvvägs genom sundet

16 sept 2006 på BERGA. Jubileumsuppställning med glada möten, hyllningar, mingel och minnen. Möt gamla kustjägar-kamrater samt de som ledde oss alla framåt med hela handen. Lyssna till visa ord och fin kustjägar-musik. Se stridsbåt-90 i skummande piruetter samt applåderna för Martins guld.



EN SEVÄRD RULLE ATT PRYDA BOKHYLLAN MED BREDVID JUBILEUMSBOKEN

Priset är 180 kronor varav en tjuga per DVD går diakt till Kustjägarveteranerna.

För beställning Skriv till Mejl <bo@nellhag.net> eller med snigelpost till: Bildarkivet Fyra Arstider Fogelsta 640 25 Julita



Ebbe i vänteläge dag två.

Foto: Bo Sunnefeldt



Foto: Ebbe Wahlund

Vy över Västra Askören.

hittade vi vår andra vattendepå och fyllde så det skulle räcka hem. Blidö slutar med Glyxnäs udde där vi gjorde en kort landkänning för kartstudier. En alternativ fegisrutt låg vindsäker inomskärs mellan Västra och Östra Lagnö och Ingmarsöarkipelagen, men vi valde rakt söder över fjärdarna direkt på Möja norrkant.

Det blev en soldränkta överfart, och vinden kom inte ordentligt förrän mot eftermiddan. Bosses tryggt jobbande baksida blev vartefter ganska svettig. Mycket grynnor, luriga trots dagsljuset eftersom det var kav lugnt långa stycken. Klipporna dök upp under båten och vi fick ideligen sakta ner tvärt och glida försiktigt. Två havsörnar cirklade majestätiskt som en hälsning från jägare till jägare. Våra örnkollegor på FJS borde lära sig flyta runt sådär stiltigt i lufthavet!

Mitt på det stora blå lunchade vi på Västra Askören, en liten idyll med vidunderlig och eftertänksam utsikt. Inåt land mot alla de gröna öarna, ut mot österhavets dallrande ytor. Inga ryssar i sikte. Ingen stress. När man är färdig är man färdig. Inte jägarmässigt kanske, men klokt. Tack Bosse, för denna samvaro. Tack skärgård. Och så förstås – tack paddelguden!

Den röda färdlinjen på "Blad H" och "Blad I" var nästan spikrak. Vi följde den magnetiskt och kryssade snällt mellan småholmarna för att vinna väg. När vi passerat Långvik på Möja norra

togs ny kurs, siktade ner mellan Lökaö och Bockö. Här började det friska i ganska rejält med nordan som svepte in på Norrfjärden, sjön tryckte snett bakifrån babordssidan med litet brytningar och jag tog faktiskt kompass här på vindriktningen inför beslutet på Rödkobbsfjärden. Det var skönt att glida in i nästa övärld. Vi talar nu om 133 km.

En märkligt egen värld här, mellan dessa stora öar. Helt vindstilla i smala sund, små hyddor och stugor intryckta i vikar och på uddar, snälla mossiga klipphällar med knotiga martallar i det alltmer brandgula kvällsljuset. Väl inne på "Blad K", det sista, gick vi iland på Svedlandsudden/Lökaö för att studera kartan och välja väg över Rödkobbsfjärden, och för att begrunda vår dag och vår



Foto: Ebbe Wahlund

Solglitter över Gräskö.

lycka. Litet känslösamt faktiskt, med de 40 åren i minne, och med avslutningen såsom i en liten ask. Trodde vi...

17:30 drog vi vidare förbi Storö, Sillöarna och Ramsmora innan fjärden öppnar sig. Vinden hade ökat påtagligt och vred mot nordost, dagsljuset tynade bort och gässen började driva över den svarta allt grövre brytande sjöytan. 8 km öppet vatten med flacka grynnor är ingen självklarhet i sådant väder, trots att man sitter i en pansarkleppe. - Men va fan, vi är kustjägare, vi drar järnet! Korsö nästa!

Ner med allt under kapellet, lasten surrad, luckorna skalkade, pannlampan på plats. Kom-



Målgång efter väl förrättat värv.

Foto: Okänd soldat



Ebbe på Lökaö, innan sista etappen.

Foto: Bo Sunnefeldt

passen hängde om halsen, men kartorna måste stuvas och jag försökte memorera bilden av de stenar och kobbar som låg framför oss.

Fullt ös. Siktade på Skötkobben, gick lovart om och tog rejäl marginal där, styrde utåt igen mot Rödkobben. Här finns sten, och sjön gick nu rejält hög och bröt hårt, skum började släppa från topparna och sjön vräkte in mot oss snett bakifrån babordssidan. 12-15 sekundmeter i stötarna, eller styv kuling som flötörerna säger. Mörkret kom tungt och det var otroligt svårt att se även större kobbar i våghavet. Extrem koncentration på att hålla balansen och ofta fick paddlarna stanna och användas som balansorgan när det krängde för hårt i baksuget. Här gällde att inte slå runt, och jag kan väl säga att det snackades inte så där jävligt mycket direkt. Två knäpptysta kustjägare som gav järnet. Vi fick oss ett riktigt nappatag. Var får man kraften ifrån? Oändlig känns den när det verkligen gäller, och det var en skönhetsupplevelse i sig att driva denna bräcklighet genom kulingen mot svarta horisonter.

Vi prickade i alla fall Röd-

kobben som dök upp med sina rosa klippor i yrande bränningar, vi svängde in i lä och "rättade till slipsen". Ut igen. Nu var det helt mörkt, vinden tjöt, dåmande vågkammor och samma rullande hotfulla snedfart i baksjöarna men fullt ös i maskin för att hålla kurs och kontroll. Småningom anade vi hur Björkösilhuetten kunde skiljas från Korsö och jag styrde ner mot sundet. Plötsligt skummar och forsar det våldsamt förut, för helvete, här är väl inga öar!? Gräsgrunden låg dock som en omöjlig barriär av vita bränningar och oklar på geografien styrde jag mot en något mörkare lucka. Stoppa, backa, vända, allt sådant tedde sig farligt och omöjligt. Att krångla fram en karta i denna sjöhävning vore självmord. Vi forsade på och surfade plötsligt lyckosamt mellan två stenar, ner mot Björkö östra udde.

Framme. Korsöhalsens ljusa linjer anades i mörkret. Korsötornet, Radarn, de gula lyktorna i hamnen, så bekant, så hemkärt. Sjön lade sig helt i sundet. Så jävla njutbart faktiskt, med litet omskakande dramatik i ryggen, att få glida in till denna gamla kära plats på sätt som anstår en kustjägare, i nattsvart mörker, blöt heltöver och med massor av kraft i reserv. Jag stack ner handen i packningen under kapellet och hittade den gamla klenoden, kände med tummen över treudden.

Mössa av - Basker på!

Kustjägaraskolan 50 år 2006



Fr. v. Holteus - Werner - Engström njuter i det vackra vädret och övervakar övningarna.

Kj 50 år skall firas med ett sjudundrande jubileum och man vill ha in så många som möjligt på denna fest som skall hålla på i två dagar; dels ute på Korsö och dels på Berga, som nu är den nya hemmaplanen för Kj.

Det var väl någon gång i våras som jag fick ett mail av min gamla lekkamrat från militärtiden Raffe (220, Holtéus, tror jag han hette på den tiden), det var ju bara efternamn som gällde. Sa man någon gång ett förnamn var det knappt någon som reagerade. Raffe och jag har varit vänner sen den tiden från 71-72 då vi tillsammans gjorde lumpen på Oscar- Fredriksborg, så mailet var ju inte speciellt förvånande förän jag såg vad som stod i texten.

Det skall villigt erkännas att det killade i maggropen då jag tänkte tillbaka på vad som hände under detta intensiva år ute på "fältet" Inte så mycket för att livet i grupp var så annorlunda än det jag var van vid från mina sju år på internatskola, utan känslan att få träffa en massa gamla kämparkompisar ute på samma bana som vi svettades genom i vått och torrt. Min första tanke var: kommer jag att få träffa Robertsson, den lite halvgalne sergeanten som jag hade all respekt för; han var det bästa befälet som jag upplevde på regementet för hans inställning att alla, var en, behandlades som gelikar oavsett deras prestationsförmåga.

Raffe kontaktade en annan

polare som vi höll ihop med; Engström som sen blev storbonde och flygare i Norrtäljetrakten så han var ju redan på hemmabana; lika galen som då visade det sig, och lika kul.

Kl 07.30 på Bromma flygplats morgonen för "inryckning" landade jag från Götet och blev hämtad av dessa två jägare givetvis i sina baskrar som vi så väl förtjänat; så det blev direkt "basker på". Sen in i bilen och börja snacka minnen. Engström hade jag inte träffat på massor av år och alla pratade i munnen på varandra; först när vi nästan var framme i Nynäshamn frågade Raffe var vi skulle ta av?!?! Så det blev 180 grader och ringa vakten för att fråga var man tog av. Snacka om desorienterade. (Vi hade trots allt inte legat här så det fanns försvar.)

Väl framme fick vi utlämnat vår mapp som beskrev vart vi skulle ta vägen och bo över natten.

Vi bordade en av de inhyrda båtarna och redan där fann vi under den två timmar långa färden några gamla ansikten som vi sett 35 år tidigare. Detta skulle bara bli hur kul som helst, kände jag. Den nostalgiska känsla som man fick då man fått fotfäste på Korsö var enorm, vi hade trots allt tillbringat 4-5 månader där.

Efter att packningen kommit på plats letade vi oss runt bl.a. "skithålet" med röret som lukta de faen efter man krupit bakom någon som lade sitt visitkort mitt i nian. Denna hinderbana har ju blivit en kändis i militärkretsar och dessutom en symbol för jägarutbildningens krav på killarnas vilja att komma genom strapatserna för att nå sina mål (gaffeln).

Likaså var det tornet som man skulle hoppa nerför med så få avstamp som möjligt. Detta visade Robban med ett enda stopp. Det var direkt på backen. Inga mellanstopp här inte; han var då ensam om detta. Tyvärr fick vi inte se några av dagens jägare ramla nerför tornet, det hade varit kul.

Vad vi fick se var när två gam-

la killar (eller var det färskingar?) som kom i sin kanot; de hade tydligen paddlat den långa turen för att uppleva känslan än en gång. Starkt!! Vädrets makter var i alla former med oss då vi fick uppleva en fantastisk eftermiddag med övningar på grannön som vi såg på avstånd.

Efter alla övningar fick vi uppleva dagen matordning!? Eller var det manne en ansträngning som inte hörde vardagen till? Det smakade i alla fall kanongott med de olika stationerna som vi fick njuta av. Det militära kock-landslaget hade arrangerat det hela och det gjorde de med bravur. Själv hade jag smugit med ett par flaskor Rioja i packningen som komplement till den framtagna ölen, som bryggs för just detta ändamål.



Skål och tack för fina dagar säger Engström -Werner och Holteus.

Så småningom kom brasor igång på stranden och kvällen blev både varm och skön; lagom till 23-tiden var man ganska mör och knoppade in i bingen (alla fick inte plats i barackerna så de fick tälta), och med ålderns rätt sov jag gott i min slaf.

06.00 var det revej igen för att få frukost innan avfärden till Berga, Denna tur var i sig också en händelse då vi en halvtimme innan ankomst fick ett brandlarm ombord på färjan. Det visade sig att den ena motorn blivit överhettad, så vi fick lugnt och fint ta oss in med den andra, ackompanjerad av systerbåten i aktern, så det gick fint.

Väl framme i Berga fick vi även här fin mat arrangerad av duktiga kockar och den äkta ärtsoppa smakade precis så man kom ihåg den. Härligt. Det var samtidigt en officiell besöksdag på regementet så vi fick även här en fin uppvis-



Suck, den sista 200 båten i Kj-tjänst.

ning i olika stridsuppdrag som var intressant att se.

Vid 15-tiden var det uppställning på plan, där vi stod i årskullar och fick den riktigt starka känslan att nu var alla samlade. Översten som talade kommanderade "Jägarkamrater: giv akt!". Detta gav en rysning i hela kroppen då alla utan undantag smällde ihop klackarna som de inte gjort annat under alla dessa år, trots att det skilde 50 år mellan den äldste och den yngsta jägaren. Här kändes den unika gemenskapen en kustjägare får under sin utbildningstid.

Översten informerade om dagens utbildning och syfte samt hur förändringarnas vindar blåser i Sveriges försvar, hur man ser på de forna fiender som inte längre finns. Detta ger en ny bild som man måste anpassa sin organisation till.

Jag är glad att ha fått uppleva dessa dagar samt den tid jag fick ute på Korsö, den var speciell.

Jag har fått några nygamla kamrater på mail-listan och det tackar jag speciellt er som arrangerat dessa fantastiska dagar för. Jag har nu också anmält mig till veteranklubben i syfte att kunna få vara med igen på kommande träffar.



En som verkligen kan förgylla dessa minnen är förresten Gille som köpt en egen 200 båt och han har lovat oss att få "weekenda" med denna; det skall bli kul...

(FREDERIK) 215 WERNER, Kj 72

Kustjägarna upprättar frivillig utbildningsstyrka

Som ett resultat av framgångsrika försök med frivillig vidareutbildning av kustjägare upprättar Förbundet Kustjägarna en utbildningsstyrka.

Försöken har genomförts i samarbete mellan Förbundet Kustjägarna och Amfibiekåren.

Utbildningsstyrkan kommer att ha till uppgift att vidmakthålla eller höja den militära kompetensen, både hos hela enheter av kustjägare och enskilda kustjägare.

Högre krav på Försvarmaktens rekryteringsförmåga

Försvarmaktens ökande behov av personal för internationella missioner och beredskapsstyrkor ställer nya och högre krav på Försvarmaktens rekryteringsförmåga.

Kustjägaren representerar ett kapital som måste tas om hand på bästa sätt och en grundutbildad Kustjägare måste räcka länge.

Som en del av arbetet med att öka rekryteringsförmågan genomfördes under 2005-2006 försök med frivillig vidmakthållande och kompletterande utbildning av Kustjägare.

Försöken har genomförts i nära samarbete mellan Kustjägarkompaniet på Amf 1 och inom ramen för Förvarsutbildarnas redan existerande utbildningssystem.

Utbildningen har omfattat specialistutbildning i olika fack, en individuell utbildningsplan gjordes upp per individ för att fånga upp äldre kustjägars kunskap och utbilda dem efter dagens organisation och krav. De yngre och nyligen utbildade gavs samtidigt möjlighet att få mer och befäst utbildning än vad som hann att ges under själva värnpliktsutbildningen. Utbildning har skett parallellt med ineliggande kustjägarkompani och ett antal frivilliga kustjägare har deltagit dag- eller veckovis i utbildningen.

Särskilda instruktörsresurser har tillförts av FKJ under parallellutbildningen för att inte belasta Kustjägarkompaniets befäl mer än nödvändigt.

För att säkerställa kvaliteten på utbildning genomfördes en särskild uttagning av kustjägare med både fysiska och mentala moment.

Utbildningen har varit inriktad mot utlandstjänst och kustjägarpatrullerna har övat fast och rörligt spaning samt småskalig strid. Mer specialiserade övningar som tolkövningar och tillämpade övningar som Marinens slutövning Sammarin har också varit en del av utbildningsprogrammet.

Under 2005 genomförde ca 350 deltagare mer än 2100 utbildningsdagar i Förbundet Kustjägarnas olika utbildningar.



Foto: KJS

Efter avslutat projekt gavs det möjlighet för de soldater som deltagit i försöket att ge sin syn på utfallet av projektet. Sammanfattningsvis upplevde de övningarna som berikande och stimulerande men var besvikna på att patrullerna inte fick möjligheter att sättas in i internationella insatser.

Vidare upplevdes brister i administrationen, utbetalning av ersättningar och frånvaron av bra förutsättningar för vård och förvaring av utrustning.

Som resultat av det gångna året har ett stort antal av de övade rekryterats till andra förband, utlandsmissioner och Amfibiekårens internationella snabbinsatsstyrka.

Kustjägarnas frivilliga utbildningsstyrka, KJ-US

Baserat på erfarenheterna från försöken med frivillig utbildning upprättar Förbundet Kustjägarna en frivillig utbildningsstyrka med uppgift att vidmakthålla eller höja den militära kompetensen hos hela kustjägarpatruller eller enskilda kustjägare.

Utbildningen kommer att ske i nära samarbete med Amf 1 och vara avpassat till de enskilda enheternas behov. Behovet kommer fastställas i samarbete med respektive chefer.

Under de perioder då Amfibiekårens insatsstyrkor inte är i insats eller övar enligt plan kan enskilda patruller eller kustjägare

frivilligt vidareutbildas i syfte att öva patruller, plutoner eller kompanier enskilt eller tillsammans med andra nationella eller internationella land- och sjöstridskrafter.?

Vidare har KJ-US till uppgift att utbilda kustjägare som inte är satta i beredskap för att vid senare tillfälle kunna ingå i Amfibiekårens insatsförband eller utbildningsorganisation.

Kustjägarnas frivilliga utbildningsstyrka kommer

även att stödja Amf 1 vid grundutbildning av kustjägare och vid utveckling av utrustning och metoder.

Amfibiekåren är en flexibel och modulär del av Försvarmakten med förmåga att i samverkan med andra land- och sjöstridskrafter hantera militära konflikter dels på land, dels i gränslandet mellan land och vatten.

Amfibiekårens insatsorganisation består normalt av en bataljon, ca. 1200 soldater, varav ca. 330 kommer stå i beredskap för internationella snabbinsatser under 2007.

Amfibiekårens uppgifter ställer stora krav på de enskilda enheterna och individernas förmåga och på Amfibiekårens möjligheter att öva med andra förband.

Genom KJ-US kompletteras Amfibiekårens möjligheter att lösa sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.



Kustjägarnas insatsstyrka - intryck från första året

Helgen den 17–19 februari 2006 kan man säga att det officiella startskottet för projektet Kustjägarnas Insatsstyrka (KJ-IS) ägde rum i och med att de drygt 30 personer som blivit uttagna till förtest också genomförde förtest-helgen på Berga. Övningen bestod bland annat av ett halvt dygns enskild nattorientering mellan stationer där olika typer av kunskapskontroller genomfördes, väckning med knallskott och AK efter någon timmes sömn med efterföljande snabbmarsch, tung förflyttning med bår, intervjuer, utvärdering och vård av utrustning. Personligen tycker jag att övningen var ett bra motivationstest där vissa av oss återigen blev påmind om att vara kustjägare till 99 % handlar om tunga och kalla förflyttningar/spaningsuppdrag/eldstrider och till 1 % om båtåkning med välstukad basker på huvudet.

Under året har ett flertal övningar genomförts. Övningarnas längd och innehåll har varierat en hel del alltifrån helgövningar, där baskunskaper som till exempel patrulls strid samt fast och rörlig spaning övats, till 1–2 veckorsövningar (t.ex. fångövning, bataljonsövningar och SAMMARIN) där enheter ur KJ-IS har tillämpat tidigare övade moment i större sammanhang, men även ställts inför helt nya situationer. Bägge typer av övningar är nödvändiga och har båda sina för- och nackdelar. Fördelen med de korta helgövningarna är att många har lättare att komma loss från civila arbeten och att man under två dygn hinner repetera och tillämpa enskilda viktiga grundmoment. Nackdelen är att man alltid, speciellt i början av en utbildning, har en mental ställtid vilket gör att det ofta tar ett halvt eller ett dygn innan man kommer in i det militära "tänket",

vilket gör att när man väl börjar bli varm i kläderna så närmar sig övningen sitt slut.

Den senast genomförda längre övningen där soldater ur KJ-IS deltog var SAMMARIN. Övningen inleddes med en cirka tio km lång innästling patrullvis till ett spaningsområde där så mycket fiendeverksamhet som möjligt skulle kartläggas med hjälp av rörlig och fast spaning. Trots att innästlingen tog något längre tid än beräknat så tycker jag att den gick relativt bra, bortsett från några mindre orienteringsmissar och problem med en skadad normalantenn.



Foto: KJS

Hundpatruller från Bassäk och helikoptrar ingick i de fientliga förbanden och gjorde att KJ-patrullerna fick vara extra noga för att undgå upptäckt, en mycket lärorik erfarenhet. Bland annat tillämpades olika tekniker för skensparning för att försöka undgå/fördröja hundpatrullerna. Efter cirka två dygns spaning fick PlutonC order från KompC att sammankalla alla patruller för att genomföra en SLÅ-uppgift mot en fientlig postering. Uppgiften löstes med indirekt eld, sidogrupperat understöd och tre patruller som framryckte i anfallsmålet. Efter tagandet av anfallsmålet ingick slutligen också ett sjukvårdsmoment där skadade genom bårbärning transporterades tillbaka till en återsamlingsplats,

tungt och svettigt för de som bar och kallt för de skadade.

Personligen tycker jag att de längre övningarna har gett mest och att man i framtiden kanske ska ha t.ex. minst tre stycken två-veckorsövningar under ett utbildningsår. Helgövningarna tycker jag dock självklart ska kvarstå som ett bra och nödvändigt komplement. En liten detalj som skulle underlätta in- och uttryckning i samband med övningar är om KJ-IS kunde beredas större utrymme någonstans på regementet för förvaring av personlig utrustning.

riös inställning. Detta har fått till följd att ett flertal soldater ur KJ-IS nu kommer att ingå i den Internationella Amfibiestyrkan (IAS), både som skytte- och spanings soldater.

En minnesvärd händelse under 2006 värd att nämnas var såklart 50-årsjubileet av kustjägerutbildningen. Helgen den 15–17 september så samlades kustjägare från samtliga årgångar från 1956 och framåt för förbrödning. Helgen blev en oerhört lyckad sammankomst som inte minst visade på kustjägarnas goda sammanhållning. KJ-IS hade under uppvisningen bl.a. den stora förmånen att få delta, tillsammans med inneliggande soldater på KJ-komp, i den förmodat sista våldsamma landstigningen med 200-båt, en händelse vi aldrig glömmet.

I framtiden tror jag att man ska försöka utveckla ett kurspaket för KJ-IS som bygger på trappstegsprincipen, d.v.s. att man för bestämda antal uppnådda utbildningstimmar berättigas att gå mer och mer eftertraktade påbyggnadskurser.

Till sist vill jag tacka KJ-IS-instruktörerna Dick och PH för ett mycket entusiasmerande ledarskap, Christer Carlsson på Högkvarteret för all stöttning och KJ-komp för ett gott samarbete. KJ-IS är ett bra koncept som jag är säker på kommer att utvecklas till en mycket stark resurs inom vilket en unik blandning av civil och militär kompetens har en möjlighet att samverka och utvecklas. Jag vill därför uppmana dig som läsare att söka till KJ-IS! Du kommer att få en militär utbildning som slår det mesta!

JÖRGEN, KJ-IS

Uttagning till KJ-US i februari

Den 2 - 4 februari är det uttagning till Kustjägarernas frivilliga Utbildningsstyrka (tidigare kallad KJ-IS). KJ-US kommer att öva i ett tre-terminssystem parallellt med Kustjägarkompaniet på 1:a Amfibieregementet



och står öppet för kustjägare. Utbildningsstyrkan är till för er som vill förbereda er för aktiv tjänst som kustjägare och samtidigt stödja grundutbildningen vid Amf 1.

Skicka intresseanmälan till KJ-US@kustjagarna.se.

Följande gäller:

1. KJ-US är öppen för alla som gjort GU på KJS och an-

dra som är särskilt lämpade med motsvarande kompetens.

2. Vi har några befattningar i stab och med logistik som är öppna för er som inte vill, eller kan, springa omkring i skogen med stora ryggsäcken.

3. Det spelar ingen roll var ni bor i Sverige, utbildningen är öppen även för er från Malmö eller Boden.

4. Ni får ersättning för resor och motsvarande sjukpenning för vardagar och 72 kr/helgdag.

5. Ni bör kunna delta i minst 50% av utbildningen, annars skall ni inte gå med.

Program 2007

- 2/2-4/2 Uttagning
- 30/3-8/4 Grundkurs jägartjänst
- 27/4-29/4 Fordonstjänst
- 12-20/5 B-styrka Noble Mariner
- 21-30/8 Spaningskurs

- 20-28/10 Strids-/Vapenkurs
- 23/11-2/12 Tillämpningsövning

Välkomna till uttagningen i februari.

PH OCH DICK



Lars Wiklund - 70 år



Lasse med 30 år gammal födelsedagsgåva innehållande favoritwhisky.

Dagen var sommarlen. Det var den 1 juli. Som gjort för att fira "Wickes" 70-årsdag. Bilen studerade fram i glädje – eller männe var det jag som var uppspelt?

I "bagaget" hade jag med mig en present som skulle komma att förvåna och nästan chocka honom. I all hemlighet hade jag

mejlat till en jägarkrets att deltaga i denna gåva – bidrag till en militärhistorisk resa. Förhistorien var följande: Lasse lät vid

ett tillfälle undslippa sig att sparade medel för en resa i SMB regi (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek) i stället måste läggas på "garnityret". 15.000.- spänn hade tandläkaren hotat med. Redan när den kunskapen nådde mig började idén om en lämplig 70-årspresent att gro. Jag tömde ett av mina kortkonton - förutom mitt bidrag - och mejlade som ovan sagts. Det var något av en chansning förstas men nog trodde jag allt att ett bidrag till resan skulle inflyta. Mina förväntningar kom på skam. Det flöt in 20.000.-!!! Då förstår man att jag var förvåntansfullt uppspelt. Till gåvan hörde en tavla, med förgylld ram, där alla namnen på bidragsgivare stod i bokstavsordning. Dock ej med uppgift om de enskildas gåvobelopp. För deras möjlighet till kontroll mejlade jag tillbaka vem som givit vad och totalbeloppet.

Så svängde jag in på skärgårdshemmanets gårdsplan och möttes av jubilarer. Iréne, Lassés lagvrigda, hade jobbat fram en suverän buffé där olika

strömmingsinläggningar var kronan på verket. Så var det dags för presentöppningar. Jag läste upp namnen från tavlan och räckte över kontokort och ett kontokort och bad honom tala om vad som stod nederst på detsamma. När hans blick föll på saldote sa han: "Herre Gud!" "Det står det väl inte!" sa jag.

Så läste han upp summan till sin förnöjelse och omgivningens häpnad.

Nu hänger tavlan på väggen och kontokortet med medlen drog jag blixtnabbt åt mig för att förvara och betala den resa han bestämt sig för att göra. Överskjutande medel får bli hans fickpengar på resan. I skrivande stund vet jag att resan kommer att gå till Karelen i maj månad via St. Petersburg och Näset. Om råd och tid finnes kommer jag att följa med och därefter leverera en rapport om genomförd resa i denna eminenta tidning....

INGEMAR WEMMENHÖG

Webbshop

Del av sortimentet
- mer finns på webben

Kustjägarnas webbshop drivs av Sällskapet Kustjägarveteraner. Här kan endast medlemmar i Förbundet Kustjägarna eller Sällskapet Kustjägarveteraner handla. Attackdykarna har ett eget produktsortiment i shopen.

Kontaktperson och ansvarig hos Sällskapet Kustjägarveteraner är:

Marcus Thiel
Mobil: 073 764 65 11
E-post: marcus.thiel@kustjagarna.se

Normalt levereras ditt paket inom c:a 10 dagar. Betalar du via förskotts fakturering hanteras din order först efter att vi erhållit din betalning. Vid restnoteringar kan det bli aktuellt med ett par leveranser. Mer information står att läsa på www.kustjagarveteranerna.se. Klicka på

menyalternativet "Webbshop" till vänster på hemsidan. Som tidigare nämnts så måste du alltså vara medlem i antingen FKJ eller KJV för att kunna logga in och handla i Webbutiken. Inloggningsrutinen är den samma som till Intranätet.



Fleecejacka (A-dyk): 285 kr



Mugg (A-dyk): 75 kr



T-shirt (A-dyk): 98 kr



T-shirt (A-dyk): 98 kr



Bag (A-dyk): 255 kr



Termos (KJ): 195 kr



Bag (KJ): 255 kr



Fleecejacka (KJ): 285 kr



Flytväst (KJ): 1135 kr



Halssmycke (KJ): 550 kr



Handskar (KJ): 135 kr



KJ jackan: 610 kr

Utbildningsplanen för 2007 kommer snart.
Håll uppsikt på kommande information på vår hemsida.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

Kallelse till årsmöte och årsstämma 2007

Lördagen den 17 mars 2007 är det dags för årsmöte för Sällskapet Kustjägarveteraner, KJV, och årsstämma för Förbundet Kustjägarna, FKJ. Årsmötet kommer att hållas på båten **Vielle Montagne**, Söder Mälarstrand, kajplats 12, Stockholm.

Se mer på www.festinfo.nu/vm.html

På sedvanligt sätt så kommer årsmöte och årsstämma att följa efter varandra och avslutas med en bättre middag.

Program och agendor för årsmöte och stämma kommer att publiceras i nästa nummer av tidningen och på våra hemsidor när det närmar

sig. Motioner och övriga ärenden som skall komma styrelserna till handa kan skickas in redan nu, men måste vara sällskap respektive förbund tillhanda senast fjorton dagar innan den 17 mars (3 mars). Vill du komma i kontakt med valberedningarna för KJV och FKJ så når du dem via sammankallande Peter Gröndahl på peter.grondahl@iip.kth.se, det kanske är så att du själv vill delta i styrelsearbetet eller har förslag på lämpliga kandidater.

Dra ditt strå till stacken och se till att det finns starka och aktiva styrelser.

LENNART WIKLANDER

Annonspriser och annonsdata

KUSTJÄGAREN har en upplaga på närmare 1.500 *Ex.* Mottagare är förutom medlemmarna i Kustjägarveteranerna, ineliggande kustjägare, befäl inom Amf-bataljonen och övriga Försvarmakten. Tidningen går även till mottagare i motsvarande finska förband.

Priser – jubileumssponsring i Kustjägaren.

4 nr	3 nr	2 nr	1 nr
Format 50x50 mm – Företagsnamn, webbadr + logo			
2800 kr	2300 kr	1800 kr	1200 kr
Format 50x25 mm – Företagsnamn, webbadr			
1200 kr	1000 kr	800 kr	600 kr

Komplettera gärna med ditt namn och KJ-årgång. Så att gamla kompisar lättare kan identifiera dig för ev kontakt.

Vi vill helst ha logotypen i Illustrator EPS-format, dvs vektoriserad i 4-färg.

Priser – reguljär annonsering i Kustjägaren.

Format	238x338 mm, 80gr papper
Färger	4-färg
Material	mottages på cd, USB-minne eller via e-post
	tidningen produceras i InDesign för pc

Annonspriser

Sista sidan	218x278 mm	7000 kr
1/1-sida	218x308 mm	6000 kr
1/2-sida	218x152 mm, 106x308 mm	4000 kr
1/4-sida	106x152 mm, 218x76 mm	2250 kr
1/8-sida	106x76 mm, 218x38 mm	1250 kr

Moms tillkommer inte på priserna eftersom Sällskapet Kustjägarveteraner som äger tidningen är en ideell förening som inte redovisar moms på periodisk tidskrift.

Rabatter

20% på andra införandet, 30% på tredje införandet och 50% på fjärde införandet.

Det vill säga 4 införanden till priset av tre.

Om vi för exemplets skull räknar på en 1/4 sida så skulle den för hela 2006 (fyra införanden) – i stället för 9000 kr kosta 6 750 kr (2250 kr + 0.80 x 2250 kr + 0.70 x 2250 kr + 0,50 x 2250 kr = 6 750 kr)

Eventuellt arbete med annonsframställning debiteras extra.

Korrektur skickas som PDF via e-post.

Annonsmaterial skickas till hakanwinnberg@mac.com eller robin@jahrl.com. (Robin Jahrl, Tobaksspinnarg. 10, 117 36 Stockholm.)

För frågor och beställningar kontakta Håkan Winnberg KJ71 på: hakanwinnberg@mac.com eller 070/716 26 42.

Jägarexamen

Kustjägare!

Ni har nu möjlighet att ta jägarexamen en gång i månaden samt bli erbjudna att jaga på skilda orter i landet. Klicka på www.kustjagareveteranerna.se sedan på Aktiviteter 2006 för mer information.

Älgjakten är i gång och ni har nu möjlighet att jaga älg i Bergslagen; Älvestorps gård ligger mitt i hjärtat av Bergslagen, nära Grythyttan. Under jakten bor du i traditionell herrgårdsmiljö från 1700-talet. Gården erbjuder 40 sängplatser och en unik miljö. Älvestorps jaktmarker sträcker sig över 8000 hektar med en tilldelning av 40 vuxna älgar och fri kalvavskjutning.

Jägarexamen i Bergslagen

Kursen pågår under tre dagar och kräver att du har läst igenom kurslitteraturen före utbildningen. Vi kommer att variera teori med praktiska övningar i skytte och säker vapenhantering, vi kommer även att gå igenom kapitlen gemensamt innan tentamen och våra skjutinstruktörer hjälper till lyckade resultat på uppskjutningen.

KJ – Profilsortimentet

Under jubileet fanns vår leverantör på plats en av dagarna för att sälja våra profilprodukter. På grund av ett stort intresse av prylarna såldes mycket ut väldigt fort och de kunde tyvärr inte stanna hela helgen för att sälja ännu mer.

Sortimentet finns tillgängligt på vår hemsida www.kustjagareveteranerna.se klicka sedan på webbutiken. Sortimentet är tillgängligt för KJV medlemmar, ni som inte är medlemmar skicka in anmälningsavgift (300:-) och ansökan NU!

Vad händer på Vitsgarn

Årets stängning av "vår" stuga skedde lite senare än normalt - framför allt pga det relativt milda vädret som inte givit tydliga signaler om att det nu blivit höst. Det blev lite annorlunda även pga att 305:an ligger på varv. Vår vän Magnus Holmbom på Märsgarn ställde som vanligt upp med skjuts. Denna gång i en av Hemvärnets 90E. Stängt blev det och båtarna upp-och-nedvända. Jag plockade också med Gästbok och Loggbok. Av dem framgår med önskvärd tydlighet de problem som ni som hyrt in er på Vitsgarn haft med 305:an. Hon ligger i alla fall nu på det numera privatägda Muskövarvet för en grundlig genomgång.

Försvarmakten har varit vår hyresvärd till nu. Hyresvärdskapet tas nu över av Fortifikationsverket. I och med det kommer hyran att justeras. Uppåt. Mycket. Även andra villkor kommer att påverkas. Det är därmed inte självklart att vi skall fortsätta att hyra stugan på Vitsgarn, även om ambitionen är att vi skall kunna fortsätta att verksamhet där. Mer om detta kommer i senare nummer av Kustjägaren

Våra hemsidesadresser

För Veteranerna gäller:

Webbadresser:

www.kjv.se • www.kustjagareveteranerna.se

E-postadress:

kansliet@kjv.se • kansliet@kustjagareveteranerna.se

För Förbundet gäller:

www.kustjagarna.se • kansliet@kustjagarna.se

Att bli medlem

Ni som vill bli medlemmar. Nya eller gamla kustjägare, som vill återknyta kontakten med förening och vapenbröder.

Årsavgift för KJV:	300 kr
Tillägg för FKJ:	20 kr
Betalas till:	PG 633 65 05-0 eller BG 5336-2364

Uppgifter som skall bifogas:

Namn • Personnummer • Utbildningsår • Adress • Postadress

Telefonnummer (hem, arbete och mobil) • e-postadress

Kansliet



Många trevliga mail har inlutit efter jubileumsfesten. **Tack för dem.** Sânt värmer alltid!

Vi har blivit uppsagda från våra lokaler i Kastellet på Kastellholmen. Nya lokaler sökes i första hand på Amf1. Det är för närvarande inte klart att vi kan få plats på Amf1, så i avvaktan på ny permanent adress eftersänds posten hem till min bostad. För de som vill förkorta postgången är min adress:
Anders Fryklöf, Boxergränd 36, 128 62 Sköndal.

MED ÖNSKAN OM EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
ANDERS FRYKLÖF

Låna kanoter mitt i Stockholm

Nu finns möjlighet för dig som paddelsugen kustjägarveteran att låna kanoter på Söder i Stockholm. 21 stycken kanoter har flyttats från AMF 1 till Bernadottegymnasiet där de vårdas av eleverna under min uppsikt.

Vid intresse kontaktar du mig på tel. 08 – 508 42 117 eller på:
Peter.Westholm01@utbildning.stockholm.se

Efter överenskommelse hämtas den packade kanoten under arbetstid måndag till fredag i form av en långbörda och en kortbörda. Välkommen till Tullgårdsgatan 12 vid Hammarbykanalen

PETER WESTHOLM KJ79

Traditionsgruppen anropar

Vill du vara med oss i traditionsgruppen ?

Vad krävs då av dig under din närvaro på våra sammanträden vid **Östra stations matloкус?**

Jo! Först och främst att du betalar din nota själv och att du vill vara med och påverka vårt arbete. Vi behöver spännvidd i form av kustjägare från olika utbildningsomgångar inte bara "gamla stötar".

- **Vi träffas c:a 10 ggr om året.**

Ordet tradition betyder enligt Svenska Akademiens ordlista "gammal sedvänja" var går gränsen för "gammal"? Det finns levande sedvänjor – pågående –, men det finns också vilande eller till historien förpassade. Det finns verksamhet som ännu inte blivit tradition, men som kanske blir. Det finns helhetstraditioner (gällande hela KJ-verksamheten över tiden t ex distanspaddlingen) men också undertraditioner i plutonsenheterna. Vilka skall främjas? Vilka skall åter väckas till liv? Vilka skall bara dokumenteras? Vilka skall skapas? Var går gränsen mellan tradition och utbildningsstyrd verksamhet?

Som du ser så är det en omfattande verksamhet som ligger i traditionsgruppens färdriktning.

Vilka kan du kontakta i traditionsgruppen och vad skall den syssla med? Den första delfrågan är lätt att besvara medan den andra har varit föremål för diskussion. Där kan dina synpunkter komma till pass, så ta kontakt med någon av nedanstående. **Vi hälsar dig välkommen till en pilsner...**

Lars-Erik Falkenström, KJ 71/72
0708-11 55 25

Henrik Ingemansson, KJ 93/94 (?)
0708-25 27 95

Peter Gröndahl, KJ 71/72
070-759 60 32

Anders Fryklöf, KJ 71/72
0705-554 49 65

Ingemar Wemmenhög, KJ 60/61
0731-805 805

Sales & Event 2006 - Resultat

Aktiviteter

- Webenkät för Sales & Events genomförd 2006-01-01 - 2006-01-30
- Uppstart av aktiviteter 2006-01-01 – 2006-04-30

Antal Aktiviteter: 11 st

Bäverjakt, Björnjakt, Dykutbildning, Fallskärms-hoppning, Havsöringsfiske, Jägarexamen, Kajakpaddling, Ripjakt, RIB aktivitet, Toppjakt, Älgjakt,

- Uppstart av Kustjägarna Adventure Racing samt anmälan till ARWC 2006, 2005-12-01 -- 2006-03-01
VM i Adventure Racing 2006-08-16-2006-08-23
- Lansering av KJ Jubileums sortiment, KJ boken "Jag skall bli Kustjägare" samt KJ vapensköld 2006-04-10
- Rekrytering av ny C KJV - Sales & Events; Nedim Jagonovic KJ 88
nedim.jagonovic@kustjagarna.se

Beställ ditt eget exemplar av Jubileumsboken



Detta är boken som berättar kustjägarnas historia sedd ur ögonen och minnet av dem som var med. 50 år av upplevelser och minnen bildar en mosaik som tillsammans berättar en resa genom tid och förändringar. Boken visar den stolthet de utbildade kustjägarna känner för sin del av traditionen och av att vara just kustjägare.

**Beställ boken via www.kjv.se
för endast 250 kr plus frakt**

Returadress:
Sällskapet Kustjägarveteraner
Kastellet, Kastellholmen
111 49 Stockholm

POSTTIDNING

B

Förberedelser inför Kustjägarna 50 årsjubileum

Tilltänkt plats för jubileet var Amf1 på Rindö, men då det blev beslutat att regementet skulle flytta till Berga blev vi tvungna att tänka om. Det beslutades om kustjägarförankring på Korsö samt att ge alla närvarande kustjägare tillgänglighet till Amfibiekårens dag och vårt nya hem Berga.

Det hela började ta form redan för tre år sedan när Christer Carlsson till ett av KJV:s styrelsemöten hade bjudit in en av projektledarna för Fallskårsmjögarnas 50 årsjubileum, Ingvar Krancher. Han gick kort igenom upplägget och betonade vikten av att tidigt komma ingång med förberedelserna.

Sedan drogs riktlinjerna upp och på Kustjägardagen den 15 september 2005 rullade det hela igång. Arbetsgrupper bildas och man började söka efter en ansvarig projektledare som skulle koordinera Kustjägarnas 50 årsjubileum och Amfibiekårens dag som var tänkt att genomföras samma vecka.

I mitten av januari 2006 hade vi så vårt första gemensamma projektmöte med personal från Amf 1 och utsedd projektledare Robert Elliot som skulle vara spindeln i nätet. Jag blev ansvarig för att organisera deltagaransmälningar, information, framtagande av program, logi, transporter, serveringstält, förtäring och framtagande av ett speciellt jubileumsöl

När vi efter mycket arbete med att sätta ihop ett slagkraftigt program till slut fick iväg anmälningstalongerna i början av maj blev det hela plötsligt mycket verkligt efter att under en lång period bara varit någonting som känts vagt och avlägset. Vi hade som mål att få ihop

500 deltagare även om några av oss var mer optimistiska och trodde på 700-1000 man.

Under hela våren och sommaren hade vi månadsmöten på Amf 1 samt i vissa fall telefonmöten där vi och representanter från regementet gick igenom



Efter all planering kommer tidpunkten där allt skall utföras och då gäller det att det klaffar.

hela arrangemanget i detalj och gjorde allt för att säkra upp alla tänkbara scenarier. Robert Elliot hade mycket att stå i då han var budbäraren som skulle få våra och Amf1:s visioner om hur jubileet skulle genomföras att överstämna med varandra.

Efter några dagar började inbetalningar och anmälningar att ramla in. Sista datum för anmälan var satt till 27 maj och när vi väl passerade detta datum så hade drygt 600 man anmält sig. Då jag hade som uppgift att strukturera upp deltagarnas personinformation

samt att organisera deras boende och transporter så blev både nätter och helger långa i kampen om att hinna sammanställa informationen och lägga beställningar i tid.

Ganska snabbt noterade jag dock att intresset bara ökade och ökade och vi beslutade därför att förlänga anmälningstiden fram till mitten av juni. Då var vi uppe i drygt 800 deltagare.

Så här fortsatte det hela sommaren och under juli fick jag dagligen samtal och mejl om jubileet. Jag insåg att intresset var

renslokal på Berns för att packa deltagarpärmar med namnbrickor, informationsblad och ölbiljetter. Detta pågick hela natten och jag han exakt hem för att packa ryggsäcken och därefter bege mig till Berga torsdag morgon för de sista förberedelserna. Jubileumsöl, serveringstält och berg av materiel skulle hämtas för transport till Korsö.

Nu hade dessutom vår jubileumsgeneral Christer Carlsson och ett gäng funktionärer tillkommit som såg till att det hela organiserades på ett bra sätt. Vi kom i säng sent torsdag natt och jag hade inga problem med sömnen. Fredag morgon gick allt i en rasande fart och känslan när den första färjan släppte av ca 250 gamla kustjägare på Korsö är någonting jag aldrig kommer att glömma. Det här skulle bli någonting utöver det vanliga och alla timmar som man försakat äktenskap och ordinarie jobb började definitivt kännas väl investerade.

Resten av helgen gick av bara farten och man gled in i ett jubileumskoma som inte var att leka med. Över tusen kustjägare hade under två dagar träffats, först på Korsö och sedan på Berga och det tog många dagar innan jag kom i fatt verkligheten igen.

Ett stort tack till de frivilliga funktionärer som under hela helgen höll huvudet högt, gillade läget och gjorde det hela möjligt.

Ni är fantastiska!

LENNART WIKLANDER
KLUBBMÄSTARE KJV